



# Efkes Byprate

## Liturgie 20 december

Voorganger: ds. A.Terlouw uit Dronrijp

Organist: Lummie Cordes

Mededelingen

Welkom

Bemoediging en Groet

Aansteken 4e adventskaars en gedicht door Ilze Jongsma

Lied 441: 1, 5 en 6

Gebed

Schriftlezing: Lucas 1, 26 - 38

Lied 473

Overdenking

Luisterlied: lied 445

Dank- en voorbede

Collecte

Gezang 442

Zegen, beantwoord met gezongen Amen

## Kerstmachtdienst

We willen u er nog even attent opmaken dat de kerstmachtdienst van 24 december **online** gevolgd kan worden via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl). De dienst begint om **21.00 uur**.

In de kerk mogen op dit moment max. 30 mensen aanwezig zijn. Deze mogelijkheid is gereserveerd voor kerkleden die thuis niet de mogelijkheid hebben om de dienst via [kerkdienstgemist](http://www.kerkdienstgemist.nl) te volgen. Zij zijn tijdens de kerstmachtdienst van harte welkom in de Andreastsjerke.

## Lichtjes aansteken

We willen u vragen om tijdens de kerstmachtdienst (vanaf 20.00 uur) een kaars of lantaarn aan te steken en deze buiten neer te zetten. Bijvoorbeeld op de stoep of in de tuin. Door al deze lichtjes voelen we ons tijdens de kerstmachtdienst nog meer samen verbonden!

## Hey jongens en meiden

### Kerstmeegroep

Afgelopen maandag hoorden we van de lockdown. Ons idee van een kinderkerstfeest in de Pertrustsjerke was daarmee voorbij. MAAR, we hebben een nieuw idee om toch nog samen **Kinderkerstfeest** te vieren. Alle kinderen mogen aan Andrea Elzinga een e-mailadres doorgeven. Deze mailadressen zetten we in een Meet-groep. Online kunnen jullie dan op **24 december van 19.00 tot 19.45** uur meedoen met een kerstverhalenbingo, een kerstquiz en nog meer!

Jullie krijgen dan van te voren een link toegestuurd en een tasje met benodigdheden in de brievenbus. Geef dus wel even op met hoeveel personen je meedoet! Opgeven kan tot en met 23 december bij Andrea [andreaelzinga01@gmail.com](mailto:andreaelzinga01@gmail.com)

## Bernetsjerke

De bernetsjerke folget de belibbenissen fan Simon Schreeflooos. Hy hat in nije bril kocht mar it is noch net sa dat hy alle moais al sjocht.

Eins soe Simon wol op fakânsje wolle, mar hy moat in stikje foar de krante meitsje. Simon giet de stêd yn en dan sjocht hy dat der in krystmerke komt. Der binne al bern oan it oefenjen foar in kryst musikal. Dat is dochs skitterend, dêr skriuwe ik in stikje oer, tinkt Simon. En sa is it ek mei it ferhaal fan Jesaja, wat foarige wike ferteld is. Jesaja skriuwe net yn de krante mar hy seach wol foarút en fertelde de minsken oer in tiid die noch komme soe. In tiid die ljocht bringt by de minsken. Wy ha op de 3e adventssnein in ljochtsje makke. Tongersdei 24 december is der in bysonder krystfeest. Yn in Meetgroep fiere we kryst mei in bingo en een kwis. Sjoch it stikje hjir boppe. **Jonges en famkes wol graach sa gau mooglik opjaan by Andrea.**

## De tekst van dominee Tjitske Hiemstra

'Iedere nacht verlang ik naar U o God' is het enige Taizé- lied dat geschreven is in het Nederlands. Je kunt het letterlijk nemen, het deel van een etmaal dat we nacht noemen, of je kunt de nacht beschouwen als de tijden van duisternis in ons bestaan.

Vaak vallen ze samen. De corona maakt het leven erg donker. Ze neemt levens, maakt ons ziek. Brengt tweespalt onder mensen. Neemt ons onze samenkomsten af. Desondanks wordt het Kerst, elke week een extra kaars, tot het Licht in de wereld is gekomen.

In de Engelstalige landen hebben de kaarsen namen: de 1e is de kaars van de hoop, de 2e is de kaars

van de voorbereiding, de 3e is de kaars van de vreugde en de 4e is de kaars van de liefde: *God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.* (Joh 3, 16, 17).

Het zal licht worden! Wacht maar. Houd vol!





# Efkes Byprate

## Tsjerkeried

### Openstelling Petrustersjerke

Deze week is de Petrustersjerke open voor een uur van rust en bezinning op **woensdag 23 december van 19.00-20.00 uur**. Iedereen die daar behoefte aan heeft, kan de kerk inlopen en een plekje zoeken om even uit te rusten en de stilte te zoeken. U mag een kaarsje aansteken aan de paaskaarsen.



Er is afwisselend muziek van Anja Kalverboer (fluit) en Trudi Dorreboom (piano) en stilte. Er zijn twee kerkenraadsleden aanwezig. Denkt u om de 1.5 meter afstand en het ontsmetten van uw handen?

### Efkes Byprate

Omdat zowel de kerstdagen als oud- en nieuwjaarsdag in het weekend vallen, wijzigt de verschijningsdatum. Op donderdag 24 december ontvangt u de laatste officiële versie van Efkes Byprate van 2020. Hierop staan de liturgieën van de eerste kerstdag en van zondag 27 december.

Op woensdag 30 december ontvangt u dan een mail (of brief) met alleen de liturgieën van de oudejaars- en nieuwjaarsdiensten en van zondag 3 januari.

### Corona lock down Kerkdiensten en andere activiteiten tot 19 januari

De kerkdiensten gaan door zoals we de afgelopen periode gewend waren (alleen de mensen die thuis de livestream niet kunnen volgen, komen in de dienst).

Alle andere activiteiten zoals de diensten van de bernetsjerke, tienerdienst en vergaderingen gaan niet door of vinden online plaats.

## Diaconie

Vorig jaar werd er in het Geahûs een kerstviering georganiseerd door de diaconie.

Omdat het door de pandemie, waar we op dit moment mee te maken hebben, niet mogelijk was om dit op dezelfde manier te doen, was er een alternatief bedacht.

Alle ouderen vanaf 75 jaar en andere belangstellenden waren uitgenodigd om samen (max. 8 personen per keer) een ochtend of middag kerst te vieren in de grote zaal van de Andreastsjerke.

Verschillende mensen hadden zich hier al voor opgegeven.

Maar door de strengere maatregelen van afgelopen week, hebben we helaas moeten besluiten deze kerstvieringen **niet door te laten gaan**.

We hopen dat 2021 ons weer de mogelijkheid biedt om elkaar in goede gezondheid te kunnen ontmoeten.



### Vooraankondiging Collecte Kerstdienst donderdag 24 december

De collecte van de Kerstdienst is bestemd voor de voedselbank Tytsjerksteradiel. Ook in onze eigen omgeving is stille armoede. Omdat er momenteel minder goederen/producten bij de voedselbank binnen komen, zijn de voedselbanken genoodzaakt meer goederen in te kopen. Donaties zijn daarom ook meer dan welkom. Daarom bevelen wij deze kerstdienst collecte dan ook van harte bij u aan.

## Pastoraat

### Pastoraat t/m 19 januari

Vanwege de maatregelen die gelden vanaf dinsdag 15 december tot maandag 19 januari worden, net als in het voorjaar, de bezoeken tot een minimum beperkt. Wel proberen de wijkteams telefonisch contact te houden bij alleenstaanden, ouderen en zieken. Natuurlijk kunt u ook altijd een beroep doen op ds. Tjitske Hiemstra (06-83436321) en Kerkelijk werker Sietske Koole (06-25506618).

We willen iedereen wijzen op een prachtig Lied van eenheid, 'O kom, o kom Immanuël' gezongen door mensen uit verschillende geloofsgemeenschappen en wel honderd verschillende kerken. <https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/o-kom-o-kom-immanuel-door-100-zangers-van-verschillende-kerken/>

## Kerstballen

Vergeet u niet om nog een kerstbal in de kerstboom te hangen bij de Andreastsjerke?

Deze vulbare kerstballen zijn gratis te verkrijgen bij de Spar. (zolang de voorraad strekt)

U mag de kerstbal thuis vullen met wat of wie voor u belangrijk is.

De kerstbal kan vervolgens door u zelf worden opgehangen in de kerstboom buiten bij de Andreastsjerke. Dit kan tot en met 24 december.

