

## Advent

Tijdens de adventsperiode zullen we iedere dag weer een bijdrage op de website plaatsen. Gister was het de eerste Advent. In de kerk mochten we de eerste kaars aansteken. Iedere week zal een kind van de gemeente dat doen. Zij mogen namelijk iedere zondag naar de kerk. Wat zijn we dankbaar dat er gister dan ook 18 kinderen waren.

Thuis mogen we deze periode ook beleven. Zoals geschreven zal er op deze website iedere dag iets te lezen zijn, er zal daarbij ook gebruik worden gemaakt van al bestaand materiaal of websites.

Vandaag noem ik graag de online adventskalender van de Petrus:

<https://petrus.protestantsekerk.nl/advent/>

Deze kalender kunt u dagelijks volgen.

Vandaag gaat het over:

Hij boog diep, en zei: 'Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan.'

Genesis 18:3

Waar hoop jij op? Hoe zou jij daarvoor kunnen bidden?

Twee mooie vragen om langer bij stil te staan. Eigenlijk zijn het twee mooie vragen om iedere dag mee te beginnen. Hoop geeft licht in het duister, iedere dag opnieuw.