

#nietalleen

In de adventstijd is de PKN een actie begonnen: #nietalleen

<https://www.eo.nl/artikel/bestel-kaartjes-of-wikkels-voor-nietalleen>

Als gemeente van Garyp willen we ook graag naar elkaar omzien. Omzien naar eenieder in ons dorp. Dat gebeurt al zoveel. De warme verhalen van de burens die eten brengen, die de afvalbak bij de straat zetten, die boodschapjes doen of even de krant brengen. Hoe fijn, want net dat ene gesprekje van 5 minuten op een dag kan het verschil maken.

In Garyp hebben we ook een e-mailadres waarop u hulp kunt vragen: foarelkoar@pkngaryp.nl. Voel u niet bezwaard, het is er niet voor niets. Net als dat u altijd contact kunt opnemen met de ouderlingen, ds. Hiemstra of met Sietske.

Met elkaar mogen we lichtpuntjes in de duisternis zijn en daarin zijn we niet alleen.
'Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer.'

Voor wie wilt u een lichtpuntje zijn? In de link zijn ideeën om die ander een lichtje te geven.