

Sobere kerst

Net als vele andere Nederlanders zat ik afgelopen dinsdag ook om 19.00 uur voor de televisie. Onze minister president Rutte vertelde daar dat er geen verruiming van de coronamaatregelen inzaten. In de vele praatprogramma's later op de avond was het toch wel een hot item dat we met kerst niet massaal samen kunnen zijn.

Bert van Leeuwen, bekend van het familiediner, zat aan tafel bij Op1 samen met de theoloog des vaderlands Almatine Leene. Natuurlijk werd uitgesproken dat het jammer is, maar ds. Leene sprak ook uit dat we niet moeten vergeten dat kerst eigenlijk niet een massaal familiegebeuren is. Dat het niet gaat om drukke gezelligheid en de rijk gevulde tafel. Dat we dus niet alleen moeten kijken wat we niet hebben, maar wat deze tijd ons juist brengt. In het intieme met elkaar.

Jezus werd niet geboren in glitter en glamour, maar in rust en stilte bij zijn ouders.

Rust en stilte die wij misschien dit jaar dus ook wel meer ervaren dan anders, met dus meer ruimte om de boodschap van God op ons in te laten werken. Jezus, Hij die redt, die voor ons naar de wereld komt.

Anders; betekent niet altijd dat iets minder waardevol is.