

Sterren

Van een gemeentelid kreeg ik een leuk idee aangereikt vanuit een andere gemeente. Sterren de stralen, sterren die schitteren!

Op de efkes byprate van komende zaterdag schrijf ik er ook over.

In het Mattheus evangelie horen we dat de ster laat weten waar de herders en de wijzen Jezus Christus mogen vinden.

Al staan sterren in de bijbel ook symbool voor hoe ze de duisternis verlichten. Sterren als sprankels van hoop.

In het dorp zie ik al veel sterren voor de ramen. Soms heel groot en anderen juist heel klein, zelfgemaakt of gekocht, verlicht of juist niet. Alles kan!

Heeft u ook een ster? Hang hem zichtbaar op! Laat ook zien dat u uitkijkt naar de komst van Jezus.

Het mooie is vervolgens dat wie een wandeling door Garyp maakt, sterren kan gaan bewonderen. Maar dat je je dan tevens ook mag laten bemoedigen dat zoveel mensen uitzien naar de hoopvolle boodschap.

Kerst vieren we dit jaar niet met elkaar in de kerk, maar zo kunnen we ons wel laten zien en verbonden voelen.

Hierbij enkele tips voor sterknutsels:

<https://nl.pinterest.com/emiletijl/kerststerren-knutselen/>

Al mag een gekochte ster ook zeker ;-)