

Geduld

Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. (Jakobus 5:7-8)

Wat moeten we in deze pandemie een geduld opbrengen, maar Jakobus schrijft over een hele andere vorm van geduld. Geduld; wachten op de wederkomst van de Heer. Hij komt! Jakobus schrijft daar ook over, dat we daarin standvastig moeten zijn. Job wordt zelfs aangehaald, dat we door Job zijn standvastigheid mogen zien hoe liefdevol en barmhartig God is.

Gemakkelijk is het daarmee zeker niet. En daarbij moest ik aan het gedicht van Aukje Wijma denken.

Krystfeest

Ingelen geduld hat Hy
eltse dei opnei mei ús

Hy freget
sjoch om dy hinne
troch sjoch
wêr't it op oan komt

gean nei de stal
dêr It plakfûn
set dy dêr del en

wês wiis mei frede
yn dyn fermidden
iten genoch

wês wiis mei natuer
om dy hinne
ferwûnderlik

wês wiis freegje wysdom
foar dy jinge
dy't it sels net kinne

Ingelen geduld hat Hy
eltse dei opnei
mei dy

aukje wijma