



Efkes Byprate

Liturgie 10 januari

Voorganger: ds. T.T. Osinga
Organist: Lummie Cordes

Orgelspel

Voor de dienst Lied 527

Woord van welkom

Aanvangspsalme 105: 1

Bemoediging, drempelgebed en groet

Zingen Psalm 105: 2 en 3

Kyriegebed, waarop als

antwoord het glorialied 305

Gebed

Lezing uit Jesaja 55: 1-11

Zingen Lied 382: 1 en 2

Lezing uit Marcus 1: 1-11

Zingen Lied 456b: 1, 2, 6, 7

Verkondiging

Orgelspel

Zingen Lied 528

Collectes

Dankgebed en voorbeden

Slotlied 425

Heenzending en zegen, beantwoord met gezongen: Amen, amen, amen!

Uitleidend orgelspel

Collectes

De collectes deze zondag zijn bestemd voor de diaconie en eigen kerk. De diaconiegelden worden ingezet voor incidentele hulpaanvragen.

Donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- via bankoverschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie

- via de collectebussen bij de Spar of bij Slagerij Wagenaar

- via de Scipio App PKN Garyp

Tienerdienst Facebook



C Jongerensite
4 d · 🌐

Het eerste resultaat(van verrassingspakket) is binnen! Supermooi! 🙌👍

Inspiratieboekje

Eerder heeft Anke Haanstra er al eens over geschreven: het inspiratieboekje. Deze zou begin december al de gemeente doorgaan. Dat is niet gebeurd. De twee boekjes lagen nog steeds op de bureaus van ds. Hiemstra en Sietske Koole. Tot nu!



Ze zijn de gemeente in. We zijn benieuwd wat we met elkaar kunnen delen. Mocht u of jij het boekje ontvangen dan staat er voorin wat de bedoeling is. Maar vooral ook veel leesplezier bij het lezen van dat wat anderen hebben opgeschreven. Hopelijk mogen we ook op zo'n manier elkaar bemoedigen.

De tekst van

ambulant predikant
Tjitske Hiemstra

Geduld.

Een nieuw jaar, nieuwe hoop. Na 10 maanden corona, gaan we vaccineren. Liefst zouden we meteen alles hervatten van voor coronatijd, maar zover is het nog niet. Zovele nog ziek, er worden nog zoveel besmet, er moeten nog zoveel vaccins gemaakt, vervoerd en geprikt worden. Dus we moeten echt nog even geduld uitoefenen. We staan in de wachtstand, ongewenst en ongevraagd.

In de Bijbel zien we die wachtstand terug. Bij het volk Israël die 40 jaar moet wachten op het beloofde land. Bij Hanna en Simeon (Lukas 2: 22- 39) die jarenlang bidden en wachten om het kindeke te zien. Veel en vaak wordt er gewacht. Maar het wachten is de moeite waard, want de belofte pakt groots uit.

Als corona uitgewoed is, krijgen we niet wat nieuws maar het oude terug dat ons afgenomen is. In de verwachting van Onze Heer is dat niet anders: van ons gebroken bestaan keren we terug naar het Paradijs. Onzeker hoelang dat duurt, maar zeker het wachten waard.

En wat de corona betreft een troost: we zien het einde in zicht. Het Andere zou nog even kunnen duren. Houd geloof, houd hoop, wees geduldig! En ik wens u vooral heel veel zegen dit komend jaar.





Efkes Byprate

Van de kerkenraad

Misschien denkt u dat in deze Coronatijd heel veel kerkelijk werk stil ligt. U kunt de kerkdiensten niet meer bezoeken, maar om iedere week een onlinedienst te kunnen houden zijn er veel mensen aan het werk.

Kosters, organisten, beameraars, voorzangers, diakenen en ouderlingen. Ook wordt er door Sietske Koole, ds. Hiemstra en de wijkteams veel gebeld.

Tsjerkeweagen verschijnt maandelijks, waarvoor de nodige kopij moet worden ingeleverd en we krijgen wekelijks het nieuwsblaadje 'Efkes Byprate' in de mailbox of postbus.



Ook de samenstellers en bezorgers zijn altijd weer paraat. Achter de schermen wordt er onder leiding van Jenneke Span nagedacht over hoe we de organisatie van kerkenraad, pastoraat en diaconaat efficiënter kunnen laten werken.

Kerkrentmeesters zijn druk met de livestream en vergaderen over hoe we in de toekomst met onze gebouwen verder moeten. Een groep mensen is bezig met het onderhoud van gebouwen en apparatuur.

Daarnaast is er ook een werkgroep die overlegt over de toepassing van de Coronamaatregelen in onze plaatselijke situatie. Diakenen en de commissie DANZ hebben in december op diverse adressen in ons dorp pakketjes bezorgd.



Dan hebben we ook nog het kinderwerk/tienerdiensten en online kinderkerstfeest gehad en natuurlijk de inspirerende kerstnachtdienst en de andere diensten tijdens en rond de feestdagen waar veel gemeentelieden aan hebben meegewerkt.

Nieuw was ook de openstelling van de Petrustersjerke op de gedachteniszondag en het wekelijkse uur van rust en bezinning tijdens de adventsweken waar mensen van de kerk aanwezig waren. U ziet, we kunnen onmogelijk iedereen persoonlijk bedanken voor de getoonde inzet en liefde waarmee al dit werk is (en wordt) gedaan, we zouden zeker mensen vergeten. Maar we danken onze Heer voor al deze mensen die Hij aanspoorde om in onze gemeente Zijn handen en voeten, ogen en oren te zijn.

Moeder Theresa zegt: **Het gaat er niet om hoeveel we doen, maar met hoeveel liefde we iets doen. Het gaat er niet om hoeveel we geven, maar met hoeveel liefde we iets geven.**

Misschien kun(t) u/ jij er eens over nadenken en bidden voor de (kleine) plaats die je kunt innemen en op welke plek je tot zegen mag zijn voor onze gemeente en in ons dorp. We hebben het al eerder genoemd: God zoekt geen geschikte mensen, maar beschikbare! Laat het ons weten als je bereid bent je steentje bij te dragen.



Pastorie bewoond

Op 30 december heb ik het contract getekend om tot uiterlijk 31 augustus 2021 de leegstaande pastorie naast de kerk te huren, en zo een import-Garypster te worden. Tafel en bank zijn al gebracht, bed en kookgerei moeten nog volgen, een gaststel moet nog gezocht. Dus ook hier nog even geduld maar spoedig word ik met vreugde een tijdelijk dorpsgeenoot. Belt u dus liever mijn mobiel dan mijn vaste nr. in Groningen, als u bezoek wilt of iets wilt delen of vragen.

Dominee Tjitske Hiemstra

Kerkrentmeesters

Verhuur pastorie.

Voor de periode dat onze gemeente vacant is wordt de pastorie steeds voor een aantal maanden verhuurd. We kiezen voor dit systeem om flexibel te zijn en te voorkomen dat huurders huurrechten kunnen opbouwen. Zoals hierboven al vermeld wordt de pastorie nu verhuurd aan onze ambulante predikant ds. Tjitske Hiemstra. We wensen haar een goede tijd in onze mooie pastorie.

Storing bij www.kerkdienstgemist.nl

Afgelopen zondag was er sprake van een landelijke storing bij kerkdienstgemist.nl. Helaas konden meer dan de helft van alle kijkers na tien uur niet verder kijken. De storing had te maken met een capaciteitsprobleem bij de verwerker. Volgens kerkdienstgemist is het probleem voor komende zondag verholpen.