



Efkes Byprate



Liturgie 16 januari

Foargonger: dûmny Ineke de Kok-Mellema út Wilsum
Oargelist: Ineke Kooistra

Wolkom en meidielingen
 Yntochtsliet 146:1,2 (psalm 146)
 Stil gebed
 Bemoediging en groetenis
 Sjonge, Liet 146: 3 (psalm 146:3)
 Gebed
 Lêze, 1 Johannes 1: 5-9
 Sjonge, Liet 103c: 1 en 2
 Lêze, 1 Johannes 4: 7 - 11
 Sjonge, Liet 791: 1, 3 en 4
 Gebed om ferljochting mei de Hillige Geast
 Skriftlêzings: *Ruth 1: 1-16 en Ruth 2: 8-12*
 Sjonge, Liet 680: 1, 2, 3 en 4
 Ferkundiging
 Sjonge, Liet 903: 1
 Gebeden
 Ynsameling fan de jeften
 Sjonge, Liet 416: 1
 Seine
 Sjonge, Liet 416: 2

Collectes

De collectes deze zondag zijn bestemd voor diaconie en eigen kerk. De diaconiegelden worden ingezet voor incidentele hulp-aanvragen.

Donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:
 - via bankoverschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
 - via de collectebussen bij de Spar of bij Slagerij Wagenaar
 - via de Scipio App PKN Garyp

Om privacy redenen op de website geen persoonlijke berichten.

Niet meer zingen

Als moderamen volgen we het advies om niet meer te zingen in de kerk zolang de verlengde lockdown duurt. Het is heel jammer dat ook het kleine groepje zangers ons niet meer kan voorgaan in de lofzang omdat het zingen, zoals het nu lijkt vanwege toenemend gevaar van besmetting, o.a. door de Britse variant van het Coronavirus, te veel risico met zich mee brengt.

De classis Fryslân schrijft: "Het is een hard gelag dat, naast alle beperkingen die wij deze maanden al in acht namen, wij nu ook voor zang en voorzang een alternatief moeten vinden."

In onze gemeente kunnen gemeenteleden, die de livestream thuis niet kunnen volgen, nog steeds in de dienst komen met inachtneming van de Corona maatregelen: 1,5 meter afstand, handen ontsmetten en een mondkapje dragen bij het in- en uitgaan van de dienst.

Brievenbus kerk

De kerk heeft weer een eigen brievenbus. In deze tijd van e-mail en whatsapp lijkt dit wat een gedateerd bericht. En toch is het dat niet. Lange tijd heeft de kerk geen eigen brievenbus gehad. We krijgen vaak post via de pastorie en bij acties zoals kerkbalans ging het via de brievenbus van de voorzitter van de kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters vonden het beter dat de kerk beschikt over een eigen brievenbus.

Deze is inmiddels door Kees Jan Wagenaar geïnstalleerd. Ons verzoek is om zoveel mogelijk gebruik te maken van e-mail, maar het kan ook via de brievenbus. Het adres is: **Greate Buorren 21, 9263 PK Garyp.**

De tekst van ...

kerkelijk werker
 Sietske Koole



Amos 5: 14

Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de Heer, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen.

Het is Amos die het volk van Israël toespreekt. Zoek het goede. Dat valt niet altijd mee. Hoe vaak verschijnt er niet een negatieve gedachte even om de hoek en voor we het weten is die er ook al uit of brengt het ons humeur naar een dieptepunt.

Ik merk dat het hele 'coronagebeuren' daar ook niet direct een positieve bijdrage in levert. Zeker voor gezinnen thuis met al dat thuiswerk is het soms een hele uitdaging om het goede onderling te zoeken. Ook voor die mensen die er helemaal klaar mee zijn, was de verlengde lockdown niet direct opbeurend nieuws. En zo kunnen we nog wel veel meer dingen bedenken die onze lontjes wat korter maken. Al denk ik ook niet dat het alleen maar aan corona te wijten is.

Deze periode van het jaar schijnt volgens onderzoekers sowieso al de meest deprimerende tijd te zijn. Maar wat dan van belang blijft voor jezelf: Zoek het goede! Het brengt hoop, positiviteit, doorzettingsvermogen en geeft ruimte. Ruimte om te ervaren dat je niet alleen bent. Dat je geliefd bent en dat ook na vandaag de zon weer opkomt. Zoek het goede, houd vol!

Uit de gemeente

Om privacy redenen op de website geen persoonlijke berichten.