

Op wie lijk jij eigenlijk?

Eerder heb ik er ook al wel eens over geschreven. Ik luister graag een podcast. Ik lees en schrijf veel. Vele letters trekken zo aan mij voorbij. Voor de afwisseling is alleen luisteren, met mijn ogen dicht, daarom voor mij een welkome afwisseling.

Podcast zijn er met heel veel onderwerpen en zo ook voor de 40 dagentijd. De podcast die ik luister is: <https://40dagenhierennu.nl>

Vandaag wordt ons gevraagd op wie we lijken. Qua gezicht lijk ik heel erg op mijn moeder. Qua karakter heb ik iets meer van mijn vader.

Als tweede vraag wordt er gevraagd hoeveel we op Jezus lijken? Best lastig.... Ik probeer iedere dag mijn best te doen, stil te staan bij dat wat van mij gevraagd wordt en tevens worden zo ook mijn onvolkomenheden zichtbaar.

Het is dus niet alleen maar je best doen. Het is niet alleen de intentie om het goede te doen. Het is luisteren naar Hem die ons verteld wat er van ons verwacht wordt. Luisteren naar Gods stem. In gebed, maar ook tijdens het lezen uit de Bijbel. Het is Zijn Geest die ons wil aanvuren. Die ons de vrucht geeft om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Het is Jezus zelf die in ons woont en ons doet laten veranderen. Wil jij op Hem lijken?