

Ik ben er voor jou!

Zo heet het leesrooster van de Protestantse Kerk deze 40 dagen periode. Dit leesrooster is te bestellen op papier, maar is ook online te volgen.

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kom-in-actie-campagnes-40dagentijd/>

In dit leesrooster staan de zeven werken van barmhartigheid centraal.

Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.

In Mattheüs 25: 35-36 komen deze terug. Wie de tekst zelf leest, komt zes werken tegen. In 1207 heeft paus Innocentius III als zevende werk het begraven van doden toegevoegd.

Zeven werken waarvan gevraagd wordt om die te doen. Zeven taken die we niet vervullen voor onszelf, maar juist voor die ander. Verderop in Mattheüs 25 staat vervolgens zo mooi omschreven dat juist dat wat wij voor een ander doen, voor iemand die hulp nodig heeft, dat hebben we voor Jezus gedaan!

De eerste taak die vier dagen in de kalender omschreven staat gaat over het bezoeken van gevangenen. Natuurlijk kunnen we niet zomaar naar een gevangenis gaan. Maar een kaartje sturen gaat zeker. Dat kan naar de gevangenissen in Nederland via de paasgroetactie van de PKN. Al kan het ook naar het buitenland. Amnesty is een organisatie die zich daar altijd voor in zet. Garyp heeft zelfs een eigen afdeling.

Zou u of jij een kaartje sturen? Bedenk wat u motiveert om het te doen of juist belemmert. Wie weet dat het je lukt!