

## **40 dagen in de woestijn**

Jezus, diep in de woestijn,  
eenzaam en vol vragen,  
voerde daar een zware strijd  
veertig lange dagen.

Veertig dagen zonder brood,  
Hij is niet bezweken,  
ook al was de honger groot,  
voor zijn tegenspreker.

Alle rijkdom, alle macht  
lagen in zijn handen,  
als Hij maar een knieval bracht  
voor zijn tegenstander.

Jezus zei: 'Ik kniel niet neer,  
want er staat geschreven:  
Bid alleen tot God de Heer,  
dien Hem heel je leven.'

Jezus, diep in de woestijn,  
veertig lange dagen,  
bleef het in de zware strijd  
met Gods woorden wagen.

Hanna Lam – Liedboek 539

Wat zijn voor jou verleidingen? Kun jij ze 40 dagen weerstaan?