

Genade als levensstijl

Matteus 11:28

'Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.'

Jezus staat uitnodigend midden in het winkelcentrum. Hij schreeuwt of roept niet. Hij spreekt gewoon en dus doen de mensen een stapje dichterbij om Hem te kunnen horen.

Dan horen ze wat Hij zegt: 'Kom naar mij en ik zal je rust geven.'

Nog een stapje? Hij antwoordt: 'Ja, nog een heel klein stapje. Ik heb de grootste afstand naar jou al afgelegd.' Nu jij nog. Naar Mij komen en je handen openhouden.... En ik vul ze met rust. Op je schouders leg ik een mantel van dankbaarheid en barmhartigheid. Ik geef je een tas vol liefde. Het is net of die tas jou draagt in plaats van jij die tas!

Midden in de gekte van jouw winkelcentrum bevrijd ik je consumptiekoorts en score-stress. Ben ik nu zelf rustgever? Ben ik genade-mens? Zal ik jou uitnodigen? Mijn mantel met jou delen? Hier, neem uit mijn tas, zoveel je wilt. Het kan niet op.

Tear: Geert Jan van Dijk

De coronapandemie heeft onze levensstijlen soms al drastisch doen veranderen.

Kun je de verandering in sommige opzichten als bevrijdend ervaren? Brengen sommige veranderingen ik ook rust? Welke veranderingen zou je voor jezelf graag willen vasthouden als alles weer opstart?