

De lofzang willen zingen

Gister kreeg ik van een gemeentelid een filmpje toegestuurd. Het is een filmpje wat ds. Troost heeft gemaakt met enkele zangers. Het gaat over het verlangen om te zingen. Zingen als uiting van geloof. De beleving voelen.

Ik weet dat heel veel gemeenteleden het vreselijk missen. Froukje Wesseling haalde in haar overdenking op 14 februari het aan. In de bijbel wordt ook veel geschreven over muziek. Het is van altijd dat het een uitingsvorm is geweest.

Liederen die onze dankbaarheid of juist hulp zo mooi omschrijven, maar ook die hoop geven en troosten.

Richting Pasen zijn er ook zo veel liederen die we graag met elkaar uit volle borst hadden willen zingen. Ik hoop dat u dat thuis nog volop doet. We mogen ons vasthouden aan dat het ooit weer anders zal zijn en dat we dan ook weer met elkaar zullen zingen.

Welk paaslied is voor u van grote betekenis? Mocht u het willen delen dan hoor ik dat graag.

<https://www.youtube.com/watch?v=988X0L-Pjfl>