

Vertrouwen

Sinds begin januari van dit jaar gaan er twee boekjes rond in de gemeente. Gemeenteleden geven het onderling aan elkaar door. Ieder gemeentelid mag iets in het boekje schrijven of plakken wat op dat moment bij hem of haar past.

Het gaat niet om grote verhalen of moeilijke teksten. Het mag iets zijn wat jou persoonlijk aanspreekt. Voor de een is dat een lied uit het liedboek, voor de ander een plaatje van een mooie situatie en voor weer een ander is het misschien een gebed of gedicht.

Vandaag had ik contact met Janke Gerbens. Zij vertelde me dat zij kortgeleden ook in het boekje had geschreven. Ze deelde haar bijdrage me mij. En met haar toestemming mag ik deze ook delen voor vandaag. Het is een bijdrage die ons allemaal mag bemoedigen.

Vertrouwen op God doet ons danken,
te midden van zorg en strijd.
Vertrouwen op God leert ons buigen,
tot het doen van Gods wil dan bereid.
O Heiland, versterk ons vertrouwen,
geef Gij ons die fierheid en moed,
die machteloos zich buigt aan Uw voeten,
Maar toont wat Uw kracht in ons doet.

Met vooruitzicht op het voorjaar,
hopen we een mooie tijd tegemoet te gaan.
Zodat we straks de kerkdiensten weer mogen bezoeken
en elkaar weer mogen ontmoeten.

Bijdrage van Janke Gerbens en N.C. Otgaar.

Mocht u ook een bijzondere bijdrage willen delen dan hoor ik dat graag.