

## Voel de Liefde

Haast, lawaai, en onrust,  
zijn de kenmerken van een tijd  
waarin stilte uitgebannen wordt.  
We luisteren niet meer van binnenuit:  
Vanwaar en wie we zijn en waarnaar onderweg.  
Hoever moet je gaan om tot rust te komen?  
Of kan het ook dichtbij?  
Luister naar de stilte,  
wacht tot een ander spreekt met woorden  
die de jouwe niet zijn.  
Luister naar de stilte,  
wacht op de stem van je hart  
naar wat je beweegt, naar wat je bent.  
Luister naar de stilte,  
hoor wat God tegen je zegt,  
voel de Liefde die ons draagt.

Auteur onbekend

Afbeelding Sietske Koole

