

## **In mijn hart**

Mijn God,  
ik hoef niet naar de hemel te klimmen  
om met U te spreken  
en bij U mijn vreugde te vinden.  
Ik moet mijn stem niet verheffen  
om met U te praten.  
Al fluisterde ik heel zacht,  
Gij hoort mij reeds  
want Gij zijt in mij,  
ik draag U in mijn hart.

Om U te zoeken,  
heb ik geen vleugels nodig,  
ik heb me enkel stil te houden,  
in mezelf te kijken,  
me niet te verwijderen  
van een zo hoge Gast.

Liedboek p. 1418 naar uitspraken van Theresia van Avila