

'Verder vol van hoop'

Wij gaan verder, vol van hoop,
de ongebaande wegen,
met onze droom op hinderloop,
de meeste feiten tegen.

De onrust houdt ons op de been
en doet verder reizen,
een stem die klinkt door alles heen -
een God niet weg te prijzen.

Zijn woord houdt aan in ons gemis,
dat alles kan verkeren,
dat vrede hier bestaanbaar is
en onrecht om te keren.

Hij doet ons kiezen voor de mens,
bedreigd, verarmd, vergeten;
Hij voert ons naar de laatste grens,
om van elkaar te weten.

Sjaloom, geluk op deze reis.
Het duurt misschien nog eeuwen,
maar twijfel niet meer aan de wijs:
'Het Lam huist bij de leeuwen!'

Jan van Opbergen