

## Niet om wonderen en tekenen

Wij vragen U niet, o God,  
om wonderen en tekenen uit de hemel,  
wij vragen U om uw aanwezigheid hier in ons midden,  
om het vuur van uw Geest dat ons verlicht en verwarmt,  
om de kracht van uw tegenwind  
die mensen beweegt en bergen verzet:  
Dat eenzamen ogen vinden die hen aanzien  
en wanhopigen handen die hen oprichten,  
dat zieken bewaard worden voor de moedeloosheid  
en mensen met tegenslagen voor verbittering  
dat stervenden de grote vrede vinden  
en zij die iemand verloren zichzelf niet kwijt raken,  
dat machthebbers niet ongehinderd hun gang kunnen gaan  
en onderdrukten niet omkomen in doffe wanhoop.

Dat wij mensen op uw aarde niet eindeloos bezig blijven uw levenswerk te vernielen  
en elkaar te beschadigen  
dat er brood zal zijn voor wie vergaat van de honger  
en dat de wijn van de vrede zal rondgaan onder de mensen  
dat de tegenspraak niet verstomt  
en de lofzang blijft klinken,  
en dat er allerwege gehoor zal zijn voor het goede nieuws dat het ook anders kan met ons.

Wim van der Zee