

Die ons schiep

Die ons schiep,
en ook nu nog
als hier de nacht ons
overmant
houdt in de holte
van uw hand,

Die ons zoekt
in het duister,
die ons de dag hebt
toegezegd,
spreek in de stilte
tot uw knecht.

Die ons hoedt
in uw schaduw,
onder uw vleugels
toegedekt,
liefde, die ons tot
leven wekt,

Ken ons hart,
zo onrustig,
vol van zichzelf is
het verblind,
totdat het rust in
U weer vindt.

Kom tot ons
als de morgen.
Ga over ons op
als het licht.
Zegen ons met uw
aangezicht.

Sytze de Vries
Lied 266