



# Efkes Byprate

## Liturgie zondag 2 mei

**Voorganger:** ds. L. Westra uit Lollum

**Organist:** Ineke Kooistra

Fotum en groet

Yntochtsliet, psalm 98: 1 en 4

Gebed

Liet 650

Gebed

Lêzing, Jehannes 15: 1-8

Gesang 78: 3 en 4

Preek

Liet 655: 1, 2 en 4

Gebeden

Kollekte

Liet 637: 1 en 4

Seine

## Van de beroepingscommissie

Even een update over de vorderingen van de beroepingscommissie. We hebben in de afgelopen maanden niet stilgezeten en veel online vergaderd.

Nadat we de sollicitatiebrieven hadden ontvangen, hebben we twee kandidaten eruit gekozen. We hebben met beide kandidaten een eerste gesprek gehad. Hierna hebben we, na beraad met het oog op de profielschets, een kandidaat gekozen. We hebben een aanbevelingsbrief aan de kerkenraad gestuurd.

Nu moeten we afwachten wat de kerkenraad beslist. Is de reactie van de kerkenraad positief, dan zit het werk van de beroepingscommissie erop.

## Een bijzondere reis

Mijn jaarlijkse verplichte 'schuldgevoel reis' stond gepland. Ik had mijn vlucht geboekt bij de 'ik heb te weinig tijd'-vliegmaatschappij. Ik kwam aan op 'Jammer Internationaal Airport'. Niemand begroette mij. Ik haalde mijn 'bagage' op.

Het was bijna niet te dragen. Mijn 'bagage' zat vol met 'wat had kunnen zijn' gedachten. Ik checkte in bij het 'Laatste toevluchtsoord'-hotel en besloot naar het jaarlijkse 'Spijt'-feest te gaan. Dat wilde ik toch echt niet missen. Vele mensen zouden hier naartoe komen, zoals de 'oh, had ik maar'-familie. Zij zouden vertellen over wat ze graag hadden willen hebben en over wat zo mooi had kunnen zijn. Misschien zou de grote 'vroeger was alles beter'-groep er ook wel zijn. En wat te denken van de 'wat ben jij slecht', 'het is hun schuld'- en 'ik kan er zelf niets aan doen'-

vertegenwoordigers. Om een lang verhaal kort te maken. Het was een deprimerende reis. Ik besepte me dat er weinig plezier aan valt te beleven. En ineens, ineens bedacht ik me: 'Hé, ik kan deze feestjes ook afzeggen.' Ik begon me te realiseren dat ik gisteren niet kan veranderen. Maar vandaag, vandaag heb ik de kracht om er een prachtige dag van te maken. Ik verhuisde naar 'een nieuw begin'. En ik vind het heerlijk. Mijn nieuwe burens zijn de 'ik vergeef je'- en de 'ik help je graag'-gezinnen. Ik kan en mag zelf weer genieten, zin hebben in het leven en zelf een positieve bijdrage leveren. Oh ja, ik heb liever niet dat je dit verhaal deelt. Het is nogal persoonlijk...

[www.voorpositiviteit.nl](http://www.voorpositiviteit.nl)

## De tekst van .....

*kerkelijk werker  
Sietske Koole*



pelgrimslied

### Op de weg naar de vrijheid

*Je komt de vrijheid op het spoor,  
trouw aan die ene stem,  
op zoek, geleid door hem,  
standvastig, kalm en onverstoord:  
geheim om uit te leven  
en uitzicht van Godswege.*

*Door wat je durft, in wat je doet,  
bezield door wat je drijft,  
gesterkt door wat beklijft,  
ga je de vrijheid tegemoet:  
het spel is op de wagen,  
je wordt door God gedragen.*

*Je hebt de vrijheid aangeraakt,  
niet verder reikt je kracht.  
De avond valt, de nacht.  
Maar Hij die niet, die nooit verzaakt,  
Hij zal het licht bewaken,  
je taak, je droom volmaken.*

*Wanneer de dood de muren slecht  
van jouw verstikt bestaan,  
dan breekt de vrijheid aan  
die met geweld je werd ontzegd.  
Gods oog doet je herleven,  
Hij zal je vrijheid geven.*

René van Loenen, liedtekst bij het gedicht van Dietrich Bonhoeffer – Melodie: Liedboek 121

## Collecte

De eerste collecte deze zondag is voor de diaconie, de tweede voor eigen kerk en de deurcollecte is voor het Jeugdwerk.

*Donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:*

*Via bankoverschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie, via de collectebussen bij de Spar of bij Slagerij Wagenaar of via de Scipio App PKN Garyp*

Om privacy redenen worden persoonlijke gegevens niet op de website vermeld.