



Efkes Byprate

Liturgie 9 mei

Voorganger: ds. J.de Kok uit Wilsum

Organist: Lummie Cordes

Thema: Een gebed om te groeien in liefde

Tekst Fil 1: 9,10a **En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt.**

Welkom door de kerkenraad

Intochtslied: Psalm 150

Stil gebed

Bemoediging en groet

Luisterlied: Stil mijn ziel wees stil

Regel der dankbaarheid:
Leviticus 19:1-4-9-18

Zingen lied 886:

Abba Vader U alleen

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing Filippenzen 1:1-11

Liedb. 1973 Gezang 78:1,2,4

Laat me in U blijven groeien bloeien

Overdenking : **Een gebed om te groeien in liefde**

Zingen lied 838:1,3,4

O grote God die liefde zijt

Dank- en voorbede

Collecte

Slotlied 416:1,2,3 Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen

Hemelvaartsdag

Donderdag aanstaande 13 mei is er om 9.30 uur dienst.

Voorganger kerkelijk werker mw. G. Hovius uit Ureterp.

Gemeentebijeenkomsten

De kerkenraad is dankbaar en verheugd u te kunnen mededelen dat de kerkenraad heeft besloten het advies van de beroepingscommissie over te nemen en aan onze gemeente voor te dragen als nieuwe predikant: **ds. J.J. de Lange, momenteel predikant in de Protestantse Gemeente Kamperland te Zeeland.**



Op maandag 17 mei zullen twee gemeentebijeenkomsten plaatsvinden waar u met dominee De Lange kennis kunt maken en waar de verkiezing zal plaatsvinden. U kunt kiezen tussen de middagbijeenkomst en de avondbijeenkomst

Aanvang middagbijeenkomst
15:30 uur

Aanvang avondbijeenkomst
19:30 uur (zaal open
vanaf 19:15 uur)

Vanwege de coronamaatregelen dient u zich van te voren op te geven voor één van beide bijeenkomsten.

Dit kan via de mail of telefonisch bij Pieter van Keimpema. Email: kerkburo@pkngaryp.nl Telefoon : **06- 57 69 70 72 (Pieter van Keimpema)**

Bij het opgeven graag uw naam en middag/avond doorgeven. **Opgeven kan tot en met zaterdag 15 mei 2021**

De gemeentebijeenkomsten worden **niet** via de livestream uitgezonden. De kerkenraad

Mededelingen

Op 6 mei is overleden ons gemeentelid: mw. T. Kooistra-Kloosterman, Oranjestins Burgum. Mevrouw Kooistra is 87 jaar geworden. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden.

De keuze van Anke Haanstra

Ann Voskamp út har deiboek: Gebroken leven



Psalm 92: 2 en 3

"Het is goed de Heer te loven, Uw naam te bezingen, Allerehoogste, in de morgen te getuigen van Uw liefde en in de nacht van Uw trouw".

Elke keer als ik dank, getuig ik tegenover het heelal van de goedheid van God. Dankzegging in alle dingen aanvaardt het diepe mysterie van God door alles heen. We danken God niet om hoe we ons voelen, maar om wie Hij is.

Geen enkele hoeveelheid spijt verandert het verleden, geen enkele hoeveelheid angst verandert de toekomst, maar elke hoeveelheid dank verandert het heden.

Daarom: Zoek God in stressvolle tijden. Prijs God in pijnlijke tijden. Vertrouw God in moeilijke tijden en dank God in alle tijden.

Diaconie 9 mei Collecte Kerk in Actie - NOODHULP

Lichtpunten Syrische vluchtelingen



Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede.

Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker.