



Efkes Byprate

Liturgie 15 mei

Voorganger: ds. H. Rooze uit Hoogeveen

Organist: Anne de Vries

Mededelingen

Welkom, votum en groet

Zingen, psalm 68: 7 en 12

Gebed

Schriftlezingen, Genesis 9:8-17,

Johannes 17:1-10 en 18-26

Zingen, lied 967: 1, 5 en 7

Overdenking

Zingen, lied 976

Dank- en voorbede

Collectemoment

Zingen, lied 670

Zegen

livestream

In de verwachting dat de livestream voor een beperkte tijd zou gelden, hebben we vorig jaar op een snelle en relatief goedkope manier de livestream georganiseerd. Voor de toekomst verwachten we dat de livestream naast de fysieke kerkgang een plaats zal innemen in onze gemeente. Daarom denken we na over een verbetering van het systeem, zowel voor de Andreastsjerke als de Petrustsjerke. We denken aan een betere cameraopstelling uit meerdere punten en betere integratie met de beamer. Een werkgroep is hiermee bezig en hoopt u hierover later te informeren.

Bezorging EB

Iedere zaterdagmiddag wordt er bij de leden die niet over een mailadres beschikken een gedrukt exemplaar van Efkes Byprate bezorgd. Vanaf het begin van de Coronacrisis tot nu toe heeft Minny van de Voorde het blaadje binnen de bebouwde kom rondgebracht. Voordat Minny in juni met vakantie gaat, wil ze het stokje van de bezorging graag overdragen. Wie wil op de zaterdag het blaadje in de dorpskern bezorgen (ongeveer 45 adressen)? U kunt zich opgeven bij één van de moderamen-leden. We willen Minny alvast bedanken dat ze zo trouw dit bezorgwerk heeft gedaan.

We mogen weer naar de kerk.

Onze kerk heeft een coronawerkgroep die de landelijke adviezen uitlegt naar de plaatselijke situatie en hierover de kerkenraad adviseert.

We mogen nu weer met 60 personen de eredienst bezoeken. Daarom nodigen wij u van harte uit de dienst fysiek te bezoeken. Een aantal maatregelen, zoals 1,5 meter afstand en alleen komen als u geen klachten heeft zijn verplicht. Een mondkapje tijdens het lopen wordt aangeraden. Graag uw naam noteren op de lijsten bij binnenkomst, het liefst met uw eigen pen.

Voor de eredienst willen we dit eerst proberen zonder verplichte aanmelding vooraf. Dit kan alleen als ieder zijn naam bij binnenkomst opschrijft en we aan de andere regels kunnen voldoen.

Wij wensen u een gezegende zondag, thuis via de livestream of in de kerk.

De corona-werkgroep

Collectes

De collectes deze zondag zijn bestemd voor de diaconie en eigen kerk.

Donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- via bankoverschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie

- via de collectebussen bij de Spar of bij Slagerij Wagenaar

- via de Scipio App PKN Garyp

De tekst van kerkelijk werker Sietske Koole



Afgelopen donderdag was het Hemelvaart. Hoe bijzonder moet dat zijn geweest in de tijd van Jezus. Het gaat ons denken te boven. Starend naar de lucht.

Als ik het soms even niet meer weet; sla ik vaak mij ogen naar boven. Zoekend naar rust, naar hulp. Waar komt mijn hulp vandaan? Het is niet dat ik dan naar bergen kijk, maar wel naar de wolken of het blauw aan de hemel. Mijn hulp komt van Hem, de Schepper van hemel en aarde.

Al heeft hij ons verlaten
(lied 663, nieuwe liedboek)

Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.

Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen,

als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind.

Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen, houd in herinnering,

dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging.

Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit

van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid.

De hoop van Hemelvaart, wat een dag zal dat zijn! Al is Hij opgenomen, houd in herinnering, dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging.

Om privacy redenen worden persoonlijke gegevens niet op de website vermeld.