



Efkes Byprate

Liturgie 13 juni

Voorganger: kerkelijk werker
Sietske Koole



Overstapdienst

Waar?: Andreastsjerke

Wanneer?: zondag 13 juni 2021 om 9.30 uur

Lied voor de dienst:

WELKOM IN GODS HUIS
WELKOM IN GODS HUIS

Afkondigingen
Woorden van welkom
Stil gebed, bemoediging en
groet
Lied:

GOD IS MET ONS

Gebed

Schriftlezingen, bijbel in gewone
taal, Jeremia 29: 10-12 en Filip-
penzen 4:
4-9

Luisteren:

YOU SAY
LAUREN DAIGLE

Overden-
king met overstapmoment

Zingen:

TRINITY

Ik wens jou

Collecte
Dankgebed
Slotlied:

Zegen mij

Sela, vocaal ensemble en samenzang

Zegen

Collecte

Kinderen in Armoede in Fryslân

Het PKN-RK
samenwerkingsproject
"Kinderen en Armoede",
maakt een samenhangende
aanpak van armoede onder
gezinnen beter mogelijk. Met
het Arm-en-Rijk-spel wordt
gewerkt aan bewustwording,
zodat signalen eerder herkend
worden. Door samenwerking
met Kindpakket wordt de weg
gevoerd naar regelingen en
hulpverlening. Daardoor kan
zoveel mogelijk worden
voorkomen dat kinderen door
armoede beperkt worden in
hun ontwikkeling.



Uw bijdrage wordt gebruikt
voor de tweede oplage van het
Arm-Rijk-spel en het
bijbehorende aanbod voor
scholing van leerkrachten en
vrijwilligers om er mee te
werken.

Donatie mogelijkheden voor
de wekelijkse collecten:
- via bankoverschrijving naar
rek. NL12 RABO 0362 7777 05
van de diaconie
- via de collectebusen bij de
Spar of bij Slagerij Wagenaar
- via de Scipio App PKN Garyp

IS ONS GEBED ECHT?

Zonder gebedsleven in Zijn tegenwoordigheid is ons geestelijk
inzicht duister en onze wijsheid dwaas. Zonder dagelijks tot Hem
te naderen, hebben wij niet eens in de gaten dat wij vervreemd zijn
van Hem en kunnen wij onze motieven niet juist inschatten.

De hele tekst vindt u in het
volgende nummer van
Tsjerkeweagen.

De tekst van ...

kerkelijk werker
Gryt van der Galiën



Wat hebben we na de
koude lente uitgeke-
ken naar warme zonnestr-
alen. De zon wordt in de bijbel 149
maal genoemd. De zon, die sam-
men met de maan, heerst over
licht en donker. Samen zijn het
de lampen aan het hemelge-
welf. De zon is ook een geliefd
woord op onze lippen. We zien
graag de zonzijde; en ons kind
is het zonnetje in huis. De poes
koestert zich het liefst in de
zon. En ik denk wij ook in de
afgelopen week. Heb je ervan
genoten, dan zat je ook letter-
lijk 'in de zon'. En dacht je mis-
schien wel aan hen die het
moeilijk hebben en wie je een
handvol zon zou willen geven.
Want zon schept vreugde in
donkere harten. Zon heb je no-
dig op zoek naar geluk. Zon kun
je brengen in je gezin, je straat,
het dorp, bij ouderen en eenza-
men, bij zieken, bij allen die
even - of al langer - in de scha-
duw zitten. Zon brengen heeft
te maken met liefde voor wie op
je pad komt. De zon in je hart
staat op en gaat onder met de
liefde. (Phil Bosmans) Ik bid
voor veel zon in de harten van
mensen in Garyp.



Om privacyredenen worden er
geen persoonlijke gegevens op
de website gemeld.