



Efkes Byprate

Liturgie

Voorganger: ds. A. Terlouw uit Dronrijp

Organist: Auke vd Merk, Burgum

Welkom en mededelingen
 Luisterlied, lied 216
 Bemoediging en groet
 Psalm 92: 1, 6 en 7
 Schriftlezing, Markus 4: 26-34
 Luisterlied, lied 316: 1 en 4
 Overdenking
 Lied 979: 1, 4, 5 en 6
 Dankgebed en voorbede
 Collecte
 Lied 978: 1, 3 en 4
 Zegen en gezongen Amen

Bedankt!

Dominee Jacolien de Lange gaat na haar bevestiging onze eigen pastorie bewonen. De pastorie zal eerst grondig gerenoveerd worden en dat kost even tijd. In de tussentijd is er voor dominee en Joke een tijdelijke woning beschikbaar in Burgum. Dit betekent dat dominee eerst afziet van een koopwoning elders in Garyp. We willen alle gemeenteleden die tips over huur- en koophuizen hebben doorgegeven van harte bedanken voor hun tips!



Om privacyredenen worden op de website geen persoonlijke gegevens vermeld.

Om privacyredenen worden op de website geen persoonlijke gegevens vermeld.

De beroepsbrief

Op vrijdag 18 juni werd door Bareld Kootstra en Pieter van Keimpema de beroepsbrief bij da. Jacolien de Lange en haar huisgenote en vriendin Joke van der Veen in Kamperland gebracht.



Vanuit de gemeente werden we er nog eens op geattendeerd dat kerkdienstgemist toch een prima medium is om alvast ds. Jacolien de Lange wat beter te kunnen leren kennen:

Ga via www.kerkdienstgemist.nl naar Kamperland.

Collecte

Deze zondag is de eerste collecte voor de diaconie en de tweede voor eigen kerk.

Donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- via bankoverschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- via de collectebussen bij de Spar of bij Slagerij Wagenaar
- via de Scipio App PKN Garyp



De tekst van ...

kerkelijk werker
 Sietske Koole



Vaderdag

Komende zondag is het vaderdag; knutsels en cadeautjes of misschien koffie met taart. Koestermomenten. Momenten om van te genieten in dankbaarheid. Het is namelijk zeker niet voor iedereen, net als bij moederdag, een feestelijk gebeuren. Mogelijk word je er op dit soort momenten extra mee geconfronteerd dat er geen contact onderling meer is, dat je extra bewust bent dat je je ouder(s) al hebt moeten loslaten of dat je je geliefde kind al hebt moeten loslaten. En dan zijn er ook mensen voor wie de wens om ouder te worden nooit in vervulling is gegaan. Al deze momenten raken en worden vaak in stilte gedragen op dit soort dagen. Ik hoop en bid, dat je weet en mag ervaren, dat je het niet alleen hoeft te dragen. Hierbij moest ik denken aan **opwekking 581:**

*Ik wil heel dicht bij U zijn,
 als een kind bij de vader op schoot.
 Ik wil heel dicht bij U zijn;
 dat is de plek waar ik hoor.*

*Til mij op, neem mij in Uw armen.
 Til mij op, houd mij dicht tegen U aan.
 Til mij op, ik wil U omarmen.
 Til mij op en laat mij niet meer gaan.*

*Draag mij door het diepe water,
 waar ik zelf niet meer kan staan.
 In Uw armen ben ik veilig,
 wanneer U mij draagt,
 als ik niet verder kan gaan.*

*Ik mag heel dicht bij U zijn,
 als een kind bij de Vader op schoot.
 Ik mag heel dicht bij U zijn;
 dat is de plek waar ik hoor.*

*En U tilt mij op, neem mij in Uw armen.
 En U tilt mij op, houd mij dicht tegen U aan.
 En U tilt mij op, ik mag U omarmen.
 En U tilt mij op en laat mij niet meer gaan.*