



# Efkes Byprate

## Liturgie 27 juni

### Voorganger:

Da. C. Minnaard-Müller  
uit Garrelsweerd

### Organist:

Ineke Kooistra

### Welkom Mededelingen

### Groet

### Gebed

### Zingen

Psalm 104 couplet 1

### Lezing

Psalm 104

### Zingen

Lied 985 couplet 2

### Lezing

Psalm 104 deel 2

### Zingen

Lied 985 couplet 2

### Lezing

Psalm 104

### Zingen

Lied 985 couplet 1

### Verkondiging

*De psalmdichter beschrijft ook hoe de schepselen aan hun voedsel komen. Ieder zijn voedsel en op zijn moment.*

*De leeuwen 's nachts en de mensen overdag. Zo lopen zij elkaar niet in de weg.*

**Luisterlied:** voor ieder van ons een plaats aan de tafel

### Viering Heilig Avondmaal

### Luisterlied

### Zegen

### Zingen

### NLB 425

Vervuld van uw Zegen

## Samen vieren



### Verdere versoepelingen in de kerk

*De coronacommissie van onze kerk volgt de landelijke adviezen en gelukkig achten de autoriteiten het veilig om te versoepelen.*

Morgen vieren we het Heilig Avondmaal en we mogen weer fysiek aanwezig zijn in de kerk. Het enige is dat we 1,5 meter afstand moeten houden.

De mondkapjes zijn niet meer verplicht en we mogen weer zingen, al wordt gevraagd om ons iets in te houden. Bij de ingang wordt u verzocht uw naam en telefoonnummer op te schrijven.

Na de dienst is er koffiedrinken. Vanwege de eenrichtingsroute in de kerk, zult u dan even buitenom moeten lopen.

Net als de voorgaande keren houdt de diaconie bij het Heilig Avondmaal rekening met de coronaregels.

De kerkenraad wenst ieder een gezegende dienst, zowel voor de fysieke dienst als via de livestream.



### Bij de kerkdienst

Deze zondagmorgen vieren we het Heilig Avondmaal. Wat zijn we dankbaar en blij dat we weer meer mensen mogen uitnodigen om deze maaltijd samen te vieren. Dat we ook weer samen mogen zingen, zal de vreugde van deze dienst nog meer verhogen (wat betreft regels rond aantallen en zingen kunt u de aanwijzingen van de Corona commissie op dit blaadje lezen) We wensen een ieder een hele gezegende dienst, ook de mensen die thuis mee vieren.

Kerkenraad

### De tekst van

kerkelijk werker  
Gryt van der Galiën

### 'Natuur...'



Wat vindt u het mooiste plekje dat u kent? Is het in uw achtertuin? Of in de bergen met adembenemende uitzichten, daar waar u ooit vakantie vierde? Of vroeg in de ochtend aan de waterkant met de hengel? Ik schrijf dit stukje laat in de avond, zittend voor de tent als het al donker is en heerlijk stil. Met mijn oudste dochter luister ik naar de kikkers in de sloot en de krekels. Eerder die dag ontmoeten we bij diezelfde sloot echtpaar zwaan met drie jonkies. Vader zwaan beweegt zich opletend en al cirkelend door het water, als beschermer voor vrouw en kroost. Op enige afstand maak ik een foto van dit gezinstafeleel. Wanneer we merken dat we hierdoor onrust veroorzaken - vader zwaan blaast naar ons - laten we hen snel met rust. Wild slaande trekt hij een bruisend spoor door het water, als waarschuwing voor ons! Steeds verder van hen verwijderd zien we de rust terugkeren, maar worden we in de gaten gehouden. Hoe heeft de natuur een eigen orde, een eigen ritme.

In verwondering denk ik bij dit schrijven aan de tekst uit Genesis 'God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het heel mooi was'. Een dankgebed is wel op z'n plaats denk ik, zo aan het begin van de komende nacht. Het nieuwste liedboek tovert zomaar enkele beginregels in mijn gedachten: 'Nu alles om mij heen stil wordt, kom ik tot U Heer en dank U. Want deze dag en dit moment was goed, een diepe innerlijke vreugde. Heel deze dag leggen we dankbaar in Uw handen terug'. Schepper en schepping, helend aanwezig, misschien in je tuin, aan de waterkant of aan zee. 'Wat heeft God alles mooi en goed gemaakt'. Geniet er (zo mogelijk) elke dag van, het is ons gegeven.