



# Efkes Byprate

## Liturgie

**Voorganger:** ds. J.G. Arensman uit Drachten  
**Organist:** Jan van der Wal

Inleidend orgelspel  
 Welkom door de kerkenraad  
 Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 2  
 Stil Gebed – Onze hulp – Groet  
 Regels om naar te leven  
 Zingen, Lied 834: 1, 2 en 3  
 Gebed om de opening vh woord  
 Schriftlezing, Lucas 16:19 t/m 31  
 Zingen, Lied 146a: 4 en 6  
 Verkondiging  
 Antwoordlied, Lied 838: 1 en 4  
 Wij belijden ons geloof  
 Zingen, Lied 413: 1 en 3  
 Dankzegging en voorbeden  
 Collectemoment  
 Slotlied, Lied 704: 1, 2 en 3  
 Uitzending en Zegen

## Kleine conservenpotjes sparen

Voor een attentie van de PKN Garyp in de welkomsttas (voor iedere nieuwe inwoner van Garyp) zoeken we kleine groentepotjes. Hebt u nog van die potjes (met deksel) of gebruikt u die binnenkort? Gooi ze dan niet in de glasbak maar breng ze bij ons. In het potje, dat we mooi gaan versieren, komen een klein rolletje pepermunt en bemoedigende en positieve spreuken. Ook komt er een mooie kleurenfolder van de PKN Garyp in de tas. Dit om nieuwe inwoners op de hoogte te brengen van wat we voor oud en jong kunnen betekenen. U kunt de lege potjes brengen bij: Nora Stoffelsma, Feanhústerpaad 28 of bij Anke Haanstra, Feanhusterpaad 4.

## De tekst van ...

kerkelijk werker  
 Sietske Koole



**Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, Tel ze, tel ze alle en vergeet er geen. Tel ze, tel ze alle, noem ze één voor één, En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.**

Dat deed ik afgelopen zondag... In de rij staan om de kerk in te kunnen. In andere situaties word ik vaak niet direct blij van het wachten in een rij, maar nu genoot ik ervan. Ik kon alleen maar lachen. Mijn dankbaarheid was groot. In de rij voor de kerk... oké, het had grotendeels te maken met registratie (coronaregel), maar we waren met veel meer dan dat we een lange periode waren geweest. Avondmaal vieren met elkaar, de maaltijd van de Heer. Met elkaar belijden dat het Jezus was die voor ons zijn leven gaf en ons daarmee een nieuw leven gegeven is. Maar ook loven en danken. In woorden en in zang. De betreffende predikant begon de dienst met het lied: 'U zij de glorie.' De klanken van de stemmen ontroerden mij. Verbonden in Zijn belofte, zegeningen tellend na zo'n lange periode.

## Vakantie

Van zaterdag 3 juli tot en met vrijdag 23 juli is kerkelijk werker Gryt van der Galiën afwezig. Sietske Koole is in deze weken het pastorale aanspreekpunt.

## Uitnodiging:

Informatieavond over de veranderingen in het pastoraat/diaconaat en de kerkenraad.

*Voor alle mensen die actief zijn in de kerkenraad, het wijkwerk en mensen die daar belangstelling voor hebben*

MAANDAGAVOND 12 JULI  
 19.30 UUR  
 KERKZAAL ANDREASTSJERKE



## Collectes

De 1e collecte is voor de diaconie, de 2e voor eigen kerk en bij de uitgang voor de jeugd. Donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- via bankoverschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- via de collectebussen bij de Spar of bij Slagerij Wagenaar
- via de Scipio App PKN Garyp

## Bernetsjerke

**Zondag 4 juli** is er weer bernetsjerke. Vanaf 9.30 uur zijn alle kinderen hartelijk welkom in de gebouwen achter de Andreastsjerke.

Ook op **zondag 25 juli** is er bernetsjerke. We beginnen dan in de kerk en na het dopen gaan de kinderen naar hun eigen dienst.



Na de dienst was er zelfs nog koffiedrinken, zelf moest ik spijtig genoeg gelijk weg, maar ook daarvan hoorde ik hoe goed dat moment was geweest. Zegeningen tellend.

Ik hoop en bid dat dit het begin was/is van een nieuwe periode, waarin we weer gewoon met elkaar op zondag mogen samenkomen voor Hem die ons allen liefheeft

In verband met de privacy worden er geen persoonlijke gegevens op de website vermeld.