



Efkes Byprate

Liturgie 18 juli

Voorganger: mw A. Tamminga-Wiersma
Organist: Lummie Cordes

Fryske tsjinst

Meidielingen
 Yntochtsliet: Psalm 100: 1 en 2
 Stil gebed
 Votum en groet
 Psalm 100: 3 en 4
 Gebed
 Liet 413: 1 en 3
 Skriftlêzing:
 Mattéus 7: 7-12
 Jakobus 1: 2-8
 Oertinking
 Liet 909: 1 en 2
 Tankgebed
 Slotliet: 704: 1 en 3
 Seinebea mei it sjongen fan Amen.
 Kollekte by de útgong

Wa in Frysk lieteboek hat soe dy dat meinimme wolle?
 De útprinte ferskes lizze ek yn tsjerke.

Collectes



De collecte deze zondag is bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd. De diaconiegelden worden ingezet voor incidentele hulpaanvragen. Bij de uitgang zullen de diakenen uw gaven in ontvangst nemen.

Donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- via bankoverschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- via de collectebussen bij de Spar of bij Slagerij Wagenaar
- via de Scipio App PKN Garyp

De klusgroep



De klusgroep heeft vorig weekeinde manmachtig de tuin rond de kerk en de pastorie opgeknapt. Ook kregen de kozijnen en de goten een schoonmaakbeurt. Dank aan de klusgroep met alweer drie nieuwe leden erbij.



Binnenkort voor alle nieuwe inwoners van Garyp:

Een attentie met een informatiefolder (gemaakt door Hindrik en Femke) van de PKN in de welkomsttas van de OVG.



De tekst van ...

kerkelijk werker
 Sietske Koole



Afgelopen maandag was er een avond over de nieuwe ontwikkelingen binnen het pastoraat. Veel informatie mocht volgen, natuurlijk ontstonden er vragen en er kon over doorgepraat worden.

Veranderingen zijn altijd wat spannend, maar ik geloof ook dat dit goed gaat komen.

De avond mocht ik sluiten met lied 695:

*Heer, raak mij aan met uw adem,
 reik mij uw stralend licht,
 wijs mij nieuwe wegen,
 geef op uw waarheid zicht.*

*Raak met uw adem mijn onrust tot ik de rust hervind.
 Al mijn wonden heelt Gij:
 Gij ziet in mij uw kind.*

*Wees ook de Geest die mij aanvuurt
 en al mijn twijfels bant.
 Als geroepen kom ik:
 mijn tijd is in uw hand.*

*Kom en doorstraal mijn dagen,
 Geest van God uitgegaan,
 die mijn ogen opent
 voor wie nu naast mij staan.*

*Heer, raak ons aan met uw adem,
 geef ons een vergezicht!
 Draag ons op uw vleugels,
 zeggen ons met uw licht!*

Om privacy redenen worden persoonlijke gegevens niet op de website vermeld.