



Efkes Byprate

Liturgie 1 augustus

Voorganger: kerkelijk werker G. Hovius – Dijkstra, Ureterp
Organist: Auke van der Merk

Petrustsjerke, 11.00 uur

Mededelingen ouderling
 Evangelische Liedbundel 351,
 'Machtig God, sterke Rots'
 Votum en groet
 Psalm 108: 1, 'Mijn hart is Heer
 in U gerust'
 Gebed
 NLB 310: 1-5 'Eén is de Heer,
 de God der goden'
 De gelijkenis van de zaaier voor
 de kinderen
 Luisteren naar 'Volg het spoor'
 Schriftlezing Matt.13: 10-17
 Psalm 126: 3 'Wat men hier nu
 met tranen zaait'



Preek
 Luisteren naar 'In de bloembol
 is de krokus'
 Gebed en voorbeden
 NLB 315: 1-3 'Heb dank, o God
 van alle leven'
 Zegen

Uit de gemeente

Om privacy redenen worden
 persoonlijke gegevens niet op
 de website vermeld.

De kerk

Deze week trof ik in mijn
 brievenbus het jaarboekje uit
 1991 aan, zonder een naam
 van de afzender. Het bericht
 was erg bijzonder. Hieronder
 de inleiding die ds. H. Rooze
 schreef:

*'Ik geloof een heilige, algeme-
 ne, christelijke kerk'. Dat
 hoort thuis in de christelijke
 geloofsbelijdenis. Wie in Jezus
 Christus gelooft, gelooft ook in
 de kerk. En de kerk, dat is dan
 niet het gebouw, het zijn ook
 niet een paar hoogwaardig-
 heidsbekleders; maar de kerk,
 dat zijn mensen, dat zijn
 wijzelf. Misschien vinden we
 het soms wel een toer om in
 de kerk te blijven gelóven,
 want die mensen die met
 elkaar een kerk vormen zijn
 allemaal mensen met zwakhe-
 den en zonden. En toch
 worden wij opgeroepen om in
 die kerk te gelóven, gewoon
 vanwege het feit dat Jezus
 Christus zelf samen met al die
 zwakke, zondige mensen kerk
 wil zijn.*

Aan de anonieme afzender:
 hartelijk bedankt voor het
 afgeven van dit jaarboekje. De
 inhoud is van alle tijden en
 daar kunnen we Amen op zeg-
 gen.

Geert Benedictus
 voorzitter kerkrentmeester

Collectes

De eerste collecte is voor de
 diaconie, de tweede voor ei-
 gen kerk en bij de uitgang
 voor eigen jeugd.

Donatie mogelijkheden voor
 de wekelijkse collecten:
 - via overschrijving naar rek.
 NL12 RABO 0362 7777 05 van
 de diaconie
 - via de collectebussen bij de
 Spar of bij Slagerij Wagenaar
 - via de Scipio App PKN Garyp

De tekst van ...

kerkelijk werker
 Sietske Koole



De kunst van het 'blind' verstaan

Jan Wit (schrijver van) noemt
 lied 978 'een uitgebreide
 parafraze van het begin van
 Psalm 24', de verzen die een
 lofzang zijn op de Heer als be-
 heerder van de hele schepping.

In de tweede strofe verwijst hij
 naar de hof van Arimatea en de
 opstanding van Jezus uit de
 dood. Hij verwerkt daarbij ook
 zijn indruk van begraafplaatsen
 vol met planten en bloemen. De
 vierde strofe is een gebed om
 met 'open ogen en open oren'
 de tekens van liefde van God te
 verstaan. Verbazingwekkend
 hoe de blinde dichter de
 schoonheid van de natuur zo
 weet te formuleren.

*Aan U behoort, o Heer der heren,
 de aarde met haar wel en wee,
 de steile bergen, koele meren,
 het vaste land, de onzeek're zee.
 Van U getuigen dag en nacht.
 Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.*

*Gij roept het jonge leven wakker,
 een tuin bloeit rond het open graf.
 Er ruisen halmen op de akker
 waar zich het zaad verloren gaf.
 En vele korrels vormen saam
 een kostbaar brood in uwe naam.*

*Gij hebt de bloemen op de velden
 met koninklijke pracht bekleed.
 De zorgeloze vogels melden
 dat Gij uw schepping niet vergeet.
 't Is alles een gelijkenis
 van meer dan aards geheimenis.*

*Laat dan mijn hart U toebehoren
 en laat mij door de wereld gaan
 met open ogen, open oren
 om al uw tekens te verstaan.
 Dan is het aardse leven goed,
 omdat de hemel mij begroet.*

Let op! De dienst van 8 augustus begint ook om 11.00 uur in de Petrustsjerke.