



Efkes Byprate

Liturgie 8 augustus

Voorganger: ds. G.H. Borger-Koetsier, Surhuizum
Organist: Jan van der Wal

Petrustsjerke, 11.00 uur geen koffiedrinken

Orgelspel
 Welkom en afkondigingen
 Aanvang, Lied 280: 1, 4 en 5
 Stil gebed/bemoediging/groet
 Lied 195 (Klein Gloria),
 Openingstekst, psalm 42: 6
 Gebed
 Psalm 32: 3 en 4
 Eerste Schriftlezing, Psalm 40:
 1 - 12
 Lied 912: 1, 2 en 3
 Tweede Schriftlezing, 1 Tessalonicenzen 4: 1 en 9 - 14 en 5: 4 - 11
 Lied 751: 1, 3 en 4
 Uitleg en verkondiging, thema:
Vestig je hoop op God
 Lied 340B (Apost. Geloofsbed.)
 Dank- en voorbeden
 Lied 838: 1, 2, 3 en 4
 Zegen
 Collecte bij de uitgang

Als het regent
 en de zon schijnt.

U naar beneden
 ik omhoog kijk

dan staan wij even
 oog in oog

verbonden
 door Uw regenboog.

Van de kerkenraad

Wat zijn we als kerkenraad blij en dankbaar dat de vacature voor de vervanging van Sietske Koole zo voorspoedig is ingevuld. Voor het pastoraat van een aantal wijken hebben we mevr. Johanna Bloem uit Broeksterwâld aangenomen. Voor het jeugd/jongerenwerk zal ds. Jacolien de Lange ondersteund worden door mevr. Tsjikke Bloem uit Frentsjer. We wensen Johanna en Tsjikke heel veel zegen op hun werk in onze gemeente.

We kregen het bericht dat onze "oud-predikant" ds. H. Rooze ernstig ziek is en opgenomen is in het ziekenhuis. Het is nog maar sinds kort bekend dat hij de ziekte van Kahler heeft. Een meelevend kaartje zal zeker gewaardeerd worden. Zijn thuisadres is: Jennerstraat 3, 7909 AB Hoogeveen. Laten we bidden en hopen dat ds. Rooze veel lijden bespaard wordt.

Collectes

Bij het uitgaan van de kerk wordt er gecollecteerd voor de diaconie en eigen kerk.

Donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:
 - via overschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
 - via de collectebussen bij de Spar of bij Slagerij Wagenaar
 - via de Scipio App PKN Garyp

Om privacy redenen worden persoonlijke gegevens niet op de website vermeld.

De tekst van ...

kerkelijk werker
 Gryt van der Galiën

**'Ik ben het licht
 voor de wereld'**



Joh. 8: 12

Ergens las ik: *Steeds zoekend, struikelend, verlangend. Waar is het Licht? Waar is Hij die mij zoekt?* Het zijn woorden zonder oplossing, maar met zelfs twee vraagtekens. En deze typeren de mens die levenslang op zoek is en niets zeker weet. 'Een zoekende ziel' die struikelt, die verlangt naar Licht en naar gevonden worden. Misschien wel iemand zoals wijzelf!

Ook wij zoeken – bewust of onbewust of we nu oud zijn of jong - naar licht, wanneer we ons kwetsbaar voelen. Ons lichaam in gevaar, ons hart bedrukt of bedreigd. In die troosteloosheid vragen we: *'Waar is dan het licht? Waar is Hij die mij zoekt?'*. Naast de troostende evangelieverhalen over Jezus' barmhartigheid en Zijn ontferming, hebben wij ook anderen nodig. Lichtbrengers, die in de Geest van Christus goede woorden tot ons spreken. Zij die bereid zijn te luisteren – ook op de lange duur - naar wat pijn doet en zorg geeft. Willen wij dat zijn voor elkaar? Mensen, bewogen door het Woord, dienend in Gods koninkrijk op aarde, die zo het ware Licht verspreiden. Het ware Licht. Let op! Soms is het zo dichtbij.