



Efkes Byprate

Liturgie 15 augustus

Voorganger: ds. M.J. Koppe, Broeksterwâld
Organist: Klaas Hofstra

Stil gebed, votum en groet
 Klein gloria
 Gebed van verootmoediging
 Psalm 65: 1 en 2
 Wetslezing
 Gezang 7: 1 en 4
 Gebed om de Heilige Geest
 Schriftlezing: Joh.16: 1 – 15
 Gezang 479: 1 – 4
 Verkondiging
 Gezang 477: 1 en 2
 Dankzegging en voorbeden
 Slotlied, EvB 191: 1, 2 en 3
 Zegen
 Collecte

Tevreden zijn

Een rijke fabriekseigenaar zag tot zijn afschuw een visser lui naast zijn boot liggen en een sigaret roken. 'Waarom ben je niet aan het vissen?' vroeg de fabriekseigenaar. 'Omdat ik genoeg vis heb gevangen voor vandaag', zei de visser. De man: 'Waarom vang je er niet nog een paar?' De visser: 'Wat zou ik ermee moeten?' 'Je zou geld kunnen verdienen' luidde het antwoord. 'Daarmee zou je een motor op je boot kunnen laten monteren om verder de zee op te gaan en meer vis te vangen. Dan zou je genoeg verdienen om nylon netten te kopen. Die zouden je meer vis en meer geld opleveren. Al gauw zou je genoeg geld hebben om twee boten te bezitten... misschien wel een hele vloot. Dan zou je een rijk man zijn net als ik.'

Wat zou ik dan doen?' vroeg de visser. 'Dan zou je werkelijk van het leven kunnen genieten' zei de fabriekseigenaar. 'En wat denk je wat ik nu aan het doen ben?' antwoordde de visser.

Afscheidsdienst

Afscheid van Sietske Koole op zondag 22 augustus a.s.

Ivm de coronamaatregelen is het belangrijk, dat u zich vooraf opgeeft voor het bijwonen van de kerkdienst. Buiten de genodigden en de kerkenraad om, kunnen er nog 80 mensen de dienst bijwonen in de kerk. Natuurlijk is de dienst ook via de livestream te volgen.

U kunt zich opgeven bij:
 Lien Koorstra tel.nr. 06-10490946
 Pieter van Keimpema tel.nr. 06-57697072
 Annie van der Bij, mailadres antjejeeltje@hotmail.nl

Collectes

Bij het uitgaan van de kerk wordt er gecollecteerd voor de diaconie en eigen kerk.

Donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:
 - via overschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
 - via de collectebussen bij de Spar of bij Slagerij Wagenaar
 - via de Scipio App PKN Garyp

Gevraagd: schoonmaakster voor de Andreastsjerke

Onze voormalige koster Betty Pander doet het wekelijkse schoonmaken van de Andreastsjerke. Vanwege haar werk kan ze dit niet meer combineren en zoeken we een nieuwe schoonmaakster.

Voor dit werk wordt een vrijwilligersvergoeding uitbetaald.

Voor informatie of aanmelding: Wim van Rangelrooij, tel.nr. 06-13137218

Om privacy redenen worden persoonlijke gegevens niet op de website vermeld.

De tekst van ...

kerkelijk werker
 Sietske Koole



Soms word je zo leuk verrast met kleine gedichtjes. Zo ook deze hieronder. Ik kreeg deze thuisgestuurd op een prachtige kaart. Elkaar liefhebben, onszelf liefhebben en bovenal Jezus. Gods liefde die geen grenzen kent. Maar waar we ons ook keer op keer voor in moeten/mogen spannen.

*"Heb elkaar lief," heeft Jezus gezegd.
 "Zoals ik jullie steeds heb liefgehad.
 Ik houd jullie in mijn handen gevat
 en heb voor allen het pleit beslecht".*

*Elkaar liefhebben is het grootste gebod.
 Dat God aan eenieder heeft gegeven.
 Als richtsnoer, om daar naar te streven.
 Het is het allerbeste voor ons heilgenot.*

*God liefhebben en de medemens
 Dat betekent niet; Blijf maar passief!
 Hij zegt: "Heb uzelf en uw naaste lief"
 Aan liefde geven zijn geen grenzen.*

*Zonder echte liefde kan niemand leven.
 Gods liefde gaat alle begrip te boven.
 Wij kunnen het bijna niet geloven.
 Hij heeft ons Zijn enige zoon gegeven.*

Joh.15 vers 12/Fedde Nicolai