



Efkes Byprate

Liturgie 22 augustus

Voorganger: kerkelijk werker Sietske Koole
Muzikale begeleiding: Jochum van der Woude en band

Voor de dienst: Cornerstone, Revelation song
 Afkondigingen
 Zingen, psalm 150: 1
 Votum en groet
 Zingen: *Heer, U ben altijd bij mij*
 Gebed
 Zingen: *10.000 redenen*
 Kindermoment
 Zingen: *Ik stel mijn vertrouwen*
 Schriftlezingen, Psalm 100 en Romeinen 12: 9 t/m 18
 Zingen: *Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere*
 Overdenking
 Luisterlied: *Yes I will*
 Dankgebed
 Zingen slotlied: *Vrede van God*
 Zegen
 Na de dienst: *Moving forward*

Tijdens deze afscheidsdienst van Sietske Koole is er **kinderoppas** en **Bernetsjerke** in de Andreastsjerke.

Helaas is de uitzending van de kerkdienst afgelopen zondag niet goed gegaan. De dienst stond geprogrammeerd voor 9:30 uur, maar u kreeg vanaf dat moment te zien 'niet live'. De koster had het systeem 7 minuten voor de dienst ingeschakeld, maar er is geen verbinding tot stand gekomen. Afgelopen maandagavond is het systeem uitgebreid getest en is weer goed. Komende zondag gaan we een uur voor de dienst vanuit de Andreastsjerke op nieuw testen.

Om privacy redenen worden persoonlijke gegevens niet op de website vermeld.

Collectes

Pakistan – Christenen staan sterker in hun geloof

In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevestigd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!



Donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:
 - via overschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
 - via de collectebussen bij de Spar of bij Slagerij Wagenaar
 - via de Scipio App PKN Garyp

Zondag 29 augustus a.s. zal ds. J.J. de Lange worden bevestigd als predikant van onze gemeente. In verband met de huidige Coronamaatregelen is er, naast de gasten die komen, **nog plaats voor 60 gemeenteleden om bij de dienst in de kerk aanwezig te zijn. U dient zich wel eerst op te geven.** Daarnaast vragen wij hen, die naar de kerk komen een bloem uit eigen tuin mee te nemen. Voor de kerk komt er dan een mooi veldboekje te staan.

U kunt zich opgeven bij:
 Lien Koornstra tel.nr. 06-10490946
 Pieter van Keimpema tel.nr. 06-57697072
 Annie van der Bij, mailadres antiejeltje@hotmail.nl

De tekst van ...

kerkelijk werker Griet van der Galiën



De zomer heeft flink de pas erin. Weken met wolken, dikke buien, zon en hitte, ja werkelijk alles kwam voorbij. Ook wordt er al weer druk gewerkt in de kerk om in het nieuwe kerkelijke seizoen de draad (zo mogelijk) weer op te pakken met alles wat we zo misten. Alles wat bijdraagt aan verbinding en om als gemeente te bouwen en te groeien. Een kritische gedachte daarbij lees ik in een al wat ouder blad van Woord en Weg.

De RK theoloog Tomás Halik denkt na over onze moderne tijd met zoveel invloeden. Hij zegt dat de waarde van kwetsbaarheid, 'Je wonden laten zien aan Jezus, in een ruimte van nabijheid en vertrouwen', het maar al te vaak aflegt tegen de z.g. cosmetische oppervlakkigheid, die meent voor alles een oplossing te hebben'. Inspirerend is de nu volgende gedachte die hem als theoloog bemoeit; en misschien ook ons.

Halik ziet aan boord van het schip van de kerk 'Dié grote schat', die wij in alle drukte en landelijke regelgeving rond verandert kerk-zijn in onze tijd moeten redden. De kerk met aan boord een schat voor élk mens, gelovig of niet gelovig. 'De kerk als stem voor stemlozen, de macht van de machtelozen'. Geloof, hoop en liefde, wat wonden helpt verzorgen. Wonden die we, even als Jezus, mogen laten zien. De kerk die ons meeneemt in de prachtige verhalen van Jezus; eenvoudig, vol verrassingen en geheimen, de sleutel om ons leven te begrijpen en in dankbaarheid te aanvaarden. Mooier en uitdagender taak kan ook de kerk van Garyp met een nieuwe predikant zich niet wensen!!

