



Efkes Byprate

Liturgie 29 augustus

Voorgangers: ds. L.M. Bloklander-de Jong en ds. J.J. de Lange
Organist: Lummie Cordes

14.00 uur Andreastsjerke

Orgelspel
 Welkom
 Intochtslied, lied 287: 1, 2 en 5
 Stil gebed
 Bemoediging en groet
 Inleiding op de dienst
 Zingen, lied 139: 1, 2 en 14
 Kyrië gebed
 Glorialied, psalm 146c: 1, 3 en 7
 Presentatie/Opdracht/Gelofte
 Gebed
 Zingen, lied 680
 Verbintenis/Aanvaarding en Verwelkoming
 Zingen: Lied 413: 1
 Gebed bij de opening van het woord
 Kindermoment
 Zingen, ELB 262
 Schriftlezingen: Psalm 119: 1-5, 101-105 en 2 Tim. 3:14-17
 Zingen, lied 904: 1 en 3
 Preek
 Zingen, psalm 25: 2 en 7
 Gebeden
 Collectemoment
 Zingen, lied 939
 Zegen, uitgesproken AMEN, beantwoord met Lied 425

Tijdens deze dienst is er **kinderoppas** (Antje Bulthuis en Doreen Turkstra) en **Bernetsjerke**.

5 september

Als u de feestelijke dienst van zondag 5 september waarin de nieuwe kerkelijk werkers bevestigd zullen worden wilt bijwonen (wat we zeer op prijs stellen), kunt u zich opgeven bij Pieter van Keimpema. Telefoon: 521460 of via de mail: pvankeimpema@upcmail.nl

Collectes

De collecte van deze zondag is bestemd voor de diaconie en eigen kerk. De diaconie gelden worden ingezet voor incidentele hulpaanvragen.

Donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:
 - via overschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
 - via de collectebussen bij de Spar of bij Slagerij Wagenaar
 - via de Scipio App PKN Garyp



Per 1 september is **Bareld Kootstra** de nieuwe praeses van de kerkenraad.

Intrede dienst

Deze zondag zal ds. J.J. de Lange worden bevestigd als predikant van onze gemeente. In verband met de huidige Coronamaatregelen is er, naast de gasten die komen, **nog plaats voor 60 gemeentelieden om bij de dienst in de kerk aanwezig te zijn. U dient zich wel eerst op te geven.** Daarnaast vragen wij hen, die naar de kerk komen een bloem uit eigen tuin mee te nemen. Voor de kerk komt er dan een mooi veldboekje te staan.

U kunt zich opgeven bij:
 Lien Koorstra tel.nr. 06-10490946
 Pieter van Keimpema tel.nr. 06-57697072
 Annie van der Bij, mailadres antjeeltje@hotmail.nl

De tekst van ...

kerkelijk werker
 Griet van der Galiën



'Bid af en toe eens wat. Al is het maar één zinnetje. Maar ga er wel van uit dat God je hoort, dat hij naar je luistert. Als je dat niet doet, dan bid je niet'. Deze zin staat als een klein voorwoord in het gebedenboek van Toon Hermans. Een kort eenvoudig gebed deel ik met u:

Heer, u bent mijn hartslag

U zet mij in beweging.

Ik weet zeker dat het zo is

omdat ik het heb gezien

toen U het leven weg nam uit haar.

Laat mij leven in dit geloof

en niet bedroeft zijn, Heer.

Een innig gebed van Toon, na het overlijden van zijn lieve echtgenote Rietje.

Wat hij bij haar sterven heeft gezien, dat God het leven - na een ernstige ziekte - weg nam uit haar, heeft Toon als grootheid ervaren. In zijn verdriet om het verlies, vond hij tevens geluk. Het geluk dat God je adem is, je hartslag, je opnieuw weer in beweging zet. Het is een diepe troost wanneer je dit mag ervaren, zelfs als het leven uit je liefste is weggenomen.

Soms is bidden ook te moeilijk, niet iedereen vindt woorden voor zijn/haar gevoel. Soms is je geloof gebroken, of beschadigd door wat je overkomt. Dan mogen anderen voor ons bidden. Maar ook dan zijn weinig woorden genoeg.

'Blijf bij hem Heer

en leid haar door de nacht

met visioenen van hoop.

Om Christus wil, Amen'.