



Efkes Byprate

Liturgie 12 september

Voorgangers: ds. J.J. de Lange
Organist: Lummie Cordes

Orgelspel
 Welkom
 Inleiding
 Intochtslied: Psalm 89: 1 en 6
 Stil gebed
 Bemoediging en groet
 Zingen: Lied 195 – klein Gloria
 Gebed om ontferming
 Zingen als genadeverkondiging
 en loflied: SOW 134 NL+FR
 Gebed om de Heilige Geest bij
 de opening van het Woord-
 Schriftlezing: Jesaja 45: 20-25
 Zingen: Psalm 1: 1
 Schriftlezing: Mattheüs 6:24-34
 Zingen: Lied 979: 1, 4, 11 en
 12
 Preek: Een levende, zorgende
 God
 Zingen: Psalm 107: 1 en 4
 Pastorale mededelingen
 Dankgebed en voorbeden, stil
 gebed.
 Aandacht voor de collecte
 Zingen: Apostolische geloofsbe-
 lijdenis (340b)
 Avondmaal
 Gebed
 Luisterlied: Aan uw tafel - Sela
 Slotlied: Lied 412: 1 en 3
 Zegen, beantwoord met lied
 415: 3, Amen, Amen, Amen...

Kinderoppas: Hilda de Vries en
 Rosalie van der Meulen

Vanaf 13 september is ds. J.J.
 de Lange drie weken op vakan-
 tie.



Collectes HA

Speciale collecte voor Haïti
Kerk in Actie
Werelddiaconaat



De bevolking van Haïti werd in het weekend van 14 en 15 augustus jl. getroffen door een zware aardbeving. Er zijn bijna 2.000 doden en meer dan 7.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijke netwerk. Uw steun voor Haïti is zeer hard nodig! In grote delen van het land hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. Hulp is dringend nodig maar komt moeilijk op de plek van bestemming, doordat wegen zwaar zijn beschadigd.

Met uw donatie ondersteunt u het werk in Haïti.

Donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:
 - via overschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
 - via de collectebussen bij de Spar of bij Slagerij Wagenaar
 - via de Scipio App PKN Garyp

De tekst van ...

dominee
 Jacolien de Lange



Shana Tova!

Een gelukkig nieuw jaar wens ik u! Afgelopen maandagavond begon het jaar 5782 in de Joodse jaartelling. Op deze dag wenst men elkaar 'een zoet jaar', en deelt dan ook veel zoete lekkertjes met elkaar. Tegelijkertijd is deze dag het begin van de 'vreeswekkende dagen'. De tien dagen tot aan Yom Kippur, Grote verzoendag, waarin elke Jood zichzelf onderzoekt op kwesties, die moeten worden afgerond. Ruzies, die moeten worden bijgelegd. Misverstanden die de wereld uit moeten. Maar ook beslissingen die eindelijk genomen moeten worden. Hoe mooi om daar jaarlijks tijd voor te nemen! Zinnvoller ook dan met luide knallen onze onzekerheden 'weg te jagen'. Kom het onder ogen – herstel breuken – en maak een nieuw begin!

De kerkdeur staat weer open...

Komende zondag hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren. U bent van harte welkom in de dienst en aan de Tafel van de Heer. U hoeft zich niet vooraf op te geven, de kerkdeur staat weer open.... Er is sprake van een 'zittend avondmaal' en we houden rekening met een aantal regels. Het is belangrijk dat de banken om en om écht leeg blijven.

U bent van harte welkom in de kerk en ook worden de diensten via de livestream uitgezonden.

Om privacy redenen worden persoonlijke gegevens niet op de website vermeld.