



Efkes Byprate

Liturgie 21 november

Voorganger: ds. Jacolien de Lange en kerkelijk werker Sietske Koole

Organist: Ineke Kooistra

Gedachtenisdienst
Thema: **"Tranen"**

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 103: 1 en 5
Stil gebed, bemoediging en groet
Luisterlied: Abba Vader
Gebed
Moment met de kinderen
Schriftlezing: Psalm 56
Zingen: Psalm 139: 9
Schriftlezing, Openbaringen 21: 1-5
Zingen: Lied 769: 1 en 2
Overdenking "Wat doet God met onze tranen?"
Luisterlied: "Voetstappen"
Inleiding bij het gedachtenismoment
Toelichting bij het bloemstuk
Luisterlied: "It hert fan myn gevoel" – de Kast
Gedachtenismoment
Muziek improvisatie orgel
Gedachtenismoment
Muziek: improvisatie orgel –
Lichtstad met uw paar'len poorten
Pastorale mededelingen
Gebeden
Aandacht voor de collecte
Zingen: Lied 416: 1, 2, 3, 4 –
Frysk
Zegen

De collecte zondag 21 november 2021 is bestemd voor de diaconie en eigen kerk. De diaconie gelden worden ingezet voor incidentele hulpaanvragen.

Overige donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- via bankoverschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- via de collectebussen bij de Spar of bij Slagerij Wagenaar
- via de Scipio App PKN Garyp

Corona maatregelen

Zoals wij vorige week al aankondigden in de kerkdienst, kunnen wij door corona niet veel mensen een zitplaats bieden. Tegenwoordig kijken wij naar de hoeveelheid frisse lucht in de kerk. Hier hebben wij een CO2 meter voor aangeschaft. De kerkrentmeesters hebben hier zeker al een keer over geschreven. Deze meter meet de hoeveelheid CO2 die in de kerkzaal zit. Onderzoeken hebben uitgewezen dat dit zeker onder de 1200 moet zijn en het liefst onder de 900. Wij kunnen dit getal beïnvloeden door het aantal mensen en wij hebben hierbij een maximum van 150. Daarnaast is het aantal gezongen liederen ook van belang. Dit is ook de reden waarom wij gevraagd hebben om het lied na de overdenking niet te zingen, maar er een luisterlied van te maken. Afgelopen zondag heeft u daar getuige van kunnen zijn. Nu zondag houden wij onze gedachtenisdienst. Wij willen dat met de gehele gemeente doen maar niet iederéén kan dan in de kerk zitten. Wij vinden het belangrijk dat de nabestaanden zeker in de kerk zitten. Tevens is het ook belangrijk dat diegenen die geen livestream hebben, ook in de kerk zitten. Alle gemeenteleden die wel livestream hebben, vragen wij het derhalve om het thuis te volgen.

Snein is der wer bernetsjerke.
We begjinne yn tsjerke.
Lieding: Ans, Wytske, Romke
Jan en Doreen.



De tekst van ...

kerkelijk werker
Johanna Bloem



Psalm 116 was de eerste Psalm die de meesten van ons leerden, soms al op de kleuterschool.

God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

In de klassieke woorden van de Oude Berijming. 'God heb ik lief.' Het werd ons allen al vroeg geleerd: van God mag je houden. Waarom? Omdat Hij mij hoort ook als ik het moeilijk heb. Heel intens luistert God. En Hij blijkt te helpen, te redden, keer op keer. Dit weet ook de dichter van psalm 116, hij is er lyrisch over: 'Wat een geweldige God heb ik. Hem heb ik lief!' En hopelijk heeft u, heb jij genoeg redenen om daarmee in te stemmen, om het mee te zingen. Deze zondag herdenken we broeders en zusters die zijn overleden in het afgelopen kerkelijk jaar. We mogen ons vasthouden aan de woorden van Psalm 116. God hoort ons/mijn smeken en klagen en Hij schenkt hulp en redt ons keer op keer. Je mag rusten in zijn armen en daar Zijn troost ervaren. En hoe je je ook voelt: **blij en dankbaar** of juist **bezwaard en vermoeid**; je mag er zijn. Je mag bij **Hem** zijn.

Foar de tienertsjinst fan **5 desimber** soene wy graach glêzen grientepotten/potsjes hawwe wolle (20-25 stiks). As jimme lege potten/potsjes stean hawwe, dan kinne jimme se foar **1 desimber** wol by Anke/Nora/Bea as Aly bringe (op'e stoepe sette as we net thús binne mei ek). De deksels ha we net nedich.