



Efkes Byprate



Liturgie 28 november

Voorganger: ds. Jacolien de Lange
Organist: Lummie Cordes

Welkom & Mededelingen
 Aansteken adventskaars
 Gedichtje

We zingen het adventslied op de wijze van 'nu daagt het in het oosten':

Wij bidden om verhalen vol hoop en goede moed. God laat Zijn licht hier stralen, Hij komt ons tegemoet. Een boek met mooie woorden met plaatjes en een lied:

Zo laat God van zich horen, Want Hij vergeet ons niet.

Kinderen naar de bernetsjerke
 Toelichting bloemschikking
 Aanvangslied, Lied 158a: 1 en 3
 Stil gebed

Bemoediging en groet

Psalm vd zondag, Psalm 80: 1 en 2 - YouTube

Gebed van inkeer

Genadewoord: Jesaja 40: 1-4

Luisterlied - *Wil je opstaan en mij volgen?*

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Maleachi 3:16-24

Zingen, Lied 442: 1

Schriftlezing: Lucas 1: 5-24

Zingen, Lied 442: 2

Preek: **Wachten op Gods belofte**

Luisterlied, Psalm 27

Pastorale mededelingen

GEDACHTENISMOMENT

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied, Gezang 125: 1, 2 en 5
 Zegen

🎵 AMEN 🎵

Snein is der gjin bernetsjerke.

(G)iest ek mei? op vrijdag 3 december gaat **niet** door in verband met Corona.

Collecte voor Moldavië

Kerk in Actie-Werelddiaconaat

Moldavië -Kinderen geven kinderen een toekomst

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd.

Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.

Met uw donatie ondersteunt u het werk in Moldavië.



Groentepotjes sparen

Groentepotjes voor de tiendienst van 5 december: We hebben inmiddels al 11 potjes gekregen, heel hartelijk dank daarvoor! We hebben nog 9 potjes nodig. Kleine potjes kunnen ook gebruikt worden als welkompotje dus als er wat extra komen is dit alleen maar mooi. Voor deze potjes hebben we wel een deksel nodig. Bea, Nora, Aly en Anke.

In verband met de privacyregels worden persoonlijke gegevens niet op de website vermeld.

De tekst van ... jeugdwerker Tsjikke Martsje Bloem



*Als alles duister is,
 Ontsteek dan een lichtend vuur
 Dat nooit meer dooft,
 Een vuur dat nooit meer dooft.*
Lied 598

Vorige week was het eeuwigheidszondag en aankomende zondag is het de eerste zondag van advent. Dit zijn de dagen waarop we op zoek mogen gaan naar het vuur dat nooit meer dooft en waaraan we onze eigen vlam van hoop, geloof & liefde mogen ontsteken. Als je in een donkere kamer een kaars aansteekt, dan geeft dat vaak al een heel ander gevoel en het straalt warmte uit. Juist in het donker is een kaars goed zichtbaar. Wat doet jouw vlam ontsteken?

Inspiratieboekjes

In de vorige lockdown hebben we in de wijken twee inspiratieboekjes rond laten gaan om elkaar te bemoedigen met teksten, gebeden, liederen, verhalen enz. We zouden graag deze boekjes terugkrijgen om er mogelijk iets mee te doen in deze tijd.

We weten niet wie er het laatst in heeft geschreven maar zou u/jij als je het boekje thuis hebt liggen, het in de postbus van de kerk of bij Anke Haanstra (Feanhústerpaad 4) in de brievenbus willen doen? Alvast hartelijk dank!