



# Efkes Byprate

## Liturgie 12 december

**Voorganger:** ds. Jacolien de Lange  
**Organist:** Lummie Cordes

Welkom  
 Aanvangslied, Lied 280: 1, 2, 4 en 5  
 Stil gebed  
 Bemoediging en groet  
 Aansteken van de adventskaars + gedichtje  
 We zingen het adventslied:

*Wij bidden om verhalen vol hoop en goede moed.  
 God laat Zijn licht hier stralen,  
 Hij komt ons tegemoet.*

*Een boek met mooie woorden met plaatjes en een lied:  
 Zo laat God van zich horen,  
 Want Hij vergeet ons niet.*

Toelichting op het bloemstuk  
 Gebed om ontferming  
 Psalm vd zondag/lied van genade, Psalm 85: 3 en 4  
 Levenswoord, Filipenzen 4:4-9  
 Gebed om de Heilige Geest  
 Schriftlezing, Sefanja 3: 14-20  
 Luisterlied: *Dochter van Sion, jubel luid*  
 Schriftlezing, Lucas 1: 39-45  
 Zingen, Lied 441: 1,5 en 8  
 Preek  
 Luisterlied: *Mary, did you know*  
 Pastorale mededelingen  
 Moment van gedenken  
 Zingen: *Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God*  
 Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
 Aandacht voor de collecte  
 Slotlied, Gezang 26: 1, 3 en 4  
 Zegen



## Eindejaarscollecte



Dit jaar was en is in vele opzichten een bijzonder jaar. We hebben een nieuwe dominee beroepen en twee nieuwe kerkelijke werkers in dienst. Toch ook een bewogen jaar vanwege opnieuw coronamaatregelen. Als kerk zien we hierdoor de collecte-inkomsten afnemen en bijv. energiekosten fors toenemen. Verder hebben we geïnvesteerd in de livestream en willen het komende jaar verder investeren in verbetering hiervan en van de beamerpresentatie. Daarom vragen we van u aan het einde van dit jaar om een extra gift. Vaak kunt u deze fiscaal aftrekken en hebben zowel de kerk als u een voordeel. Zo kunnen we als enthousiaste gemeente ons mooie en belangrijke werk voortzetten en uitbouwen.

**Uw bijdrage aan de Eindejaarscollecte kunt u overmaken op bankrekening nr. NL26 RABO 03209 04 105 t.n.v. Protestantse Gemeente Garyp.**



## Verhuisbericht ds. Rooze

Dominee H. Rooze is deze week verhuisd. Het nieuwe adres is: Jozelf Israëlstreet 75, 7901 CJ Hoogeveen. Zoals u wellicht weet kregen we in augustus het bericht dat dominee Rooze lijdt aan de ziekte van Kahler. We bidden hem sterkte toe en kracht van Gods Geest.

## De tekst van ... kerkelijk werker Johanna Bloem



*Tekst gevonden in een oud klooster*

De vissen van een rivier spraken met elkaar: Er zijn mensen die zeggen dat ons leven afhangt van water. Maar wat is water? We hebben nog nooit water gezien. We hebben gehoord dat er in de zee een geleerde vis leeft die alles weet. We willen naar hem toe gaan en hem vragen ons het water te laten zien.

Toen gingen ze op zoek naar de zee en vonden de oude wijze vis. Ze vertelden hem dat ze op zoek waren naar het water. De oude vis hoorden hen en zei: Hoe moet ik jullie het water laten zien? Jullie bewegen in het water, Jullie zijn geboren in het water en je leven eindigt in het water. Jullie wonen in het water en weten niet dat alles om je heen water is?

Als wij God zoeken, horen we: Alles is in God en God is in alles. Alle lijden is God en alle geluk is God. Alle lot is God en alle inspanning in het werken is God. Er is niets dat niet in God is. Wat zou er ook kunnen bestaan, behalve in God.



Snein ha wy wer bernetsjerke. We geane net it tsjerke yn mar geane fuort nei ús eigen romte. Lieding: Trientsje, Betty, Hendrik en Doreen. De 3e adfintskears wurdt oanstútsen troch Fardau v.d. Werff. Komme jimme allegearre wer?



# Efkes Byprate

## Koffiemorgen met kerstlunch

Op donderdag 16 december willen we de koffiemorgen door laten gaan, deze keer afgesloten met een kerstlunch. Zowel vaste gasten als nieuwe gezichten zijn welkom!

We ontmoeten elkaar om 9.30 uur, in de grote zaal achter de Andreaskerk. Dit blijft in het vervolg ook onze vaste plaats van samenkomst. Hier is de koffiemorgen in het begin gestart, we keren dus terug op het oude honk. Voordeel: in deze zaal kunnen we de 1,5m respecteren, ventileren, en toch gezellig zitten. Voor deze gelegenheid zal de zaal in Kerstfeer zijn, met kerstlekkers bij de koffie/thee.

U bent van harte welkom voor ontmoeting en gesprek. "Oude en nieuwe kerstliederen" gaat het gespreksthema worden. Voor vervoer kunt u, indien nodig, bellen met Jan Dorenbos en Aan Pander. We vragen u om, i.v.m. de lunch, even door te geven of u wilt komen.

Opgave bij Griet de Boer 521587 of Aan Pander 521355.



*De afgelopen weken is volop gewerkt aan een nieuwe werkplek voor het bedienen van de livestream (camera), het geluid en de beamerpresentaties.*

*Dank aan Klaas Veltman en Hilbrand Pander voor de mooie, nieuwe werktafel voor de koster en de beamermensen.*

## Fersierd



fan

Ilze Jongsma



fan Jitsiena Koopmans, har freondinnen en broerke Jan

In tal tieners fan de tienertsjinst ha foar de krystpakketten dy't Margriet Kinderman en Jitsje van Minnen meitsje foar minsken dy't it net rom hawwe yn't spier west. Se krigen ôfrûne snein glêzen potsjes mei om te fersieren. Der kin dan in waxine-ljochtsje yn. We krigen de boppesteande foto's werom.



## Adventscollecte

### Kerk in Actie Een stabiel thuis voor kinderen



In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden.

### Krystkuier - Puzzeltocht

Van vrijdag 24 december tot en met donderdag 30 december wordt er een krystkuier georganiseerd. Dat betekent dat er op 10 locaties door het dorp QR-codes te vinden zijn. Zoek de codes en laat je verrassen, door de code te scannen en los de puzzel op! Dit kan je doen met je gezin, alleen of met z'n tweeën. We beloven je een inspirerende activiteit in deze kerstdagen en daarna.

**Start:** Pastorie (huis naast de Andreaskerk)

**Einde:** Kerk

**Meenemen:** Mobiel die een QR-code kan scannen en internet heeft + pen.

**Wanneer:** Op ieder moment van 24 december t/m 30 december

**Wie:** Alle leeftijden.

Het is niet verplicht om je aan te melden. Natuurlijk gelden hierbij ook de huidige coronamaatregelen.

**Vragen?** Stel ze aan Tsjikke Bloem.

Groeten vh Krystkuierteam