



Efkes Byprate

Liturgie 19 december

Voorganger: ds. Hans Oosterhoff, Dokkum
Organist: Klaas Hofstra

vierde zondag van Advent

Orgelspel
 Welkom
 Aanvangslied, 437: 1, 2 en 3
 Bemoediging en Groet
 Aansteken vd 4e adventskaarsje
 Gedichtje
 Zingen, Lied 437: 5
 Gebed om ontferming
 Zingen, Lied 463: 6, 7 en 8
 Gebed van de zondag
 Eerste schriftlezing: Micha 5: 1 – 4a
 Zingen: Lied 498: 1 en 2
 Evangelielezing: Lucas 1: 57 – 80
 Zingen: Lied 158a: 3
 Preek
 Lied 466, het lied voor de zeven dagen voor Kerst
 Mededelingen
 Gebeden
 Slotlied, 464: 2, 7 en 10
 Zegen
 Orgelspel

Oudjaardienst

Vanwege de avondlockdown worden we gevraagd om geen avonddiensten te houden.

Toch willen we graag als gemeente dit jaar terugleggen in Gods hand. We mogen dankzeggen voor wat goed was, bidden met onze vragen, in besef van onze menselijke kwetsbaarheid schuilen bij God.

De kerkenraad heeft daarom besloten dat de oudjaarsdienst te verzetten naar de middag. De dienst begint om 15.30 uur, in de Petrustsjerke. In deze dienst bent u - natuurlijk met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen - van harte welkom, daarnaast is de dienst live te volgen én terug te zien via kerkdienstgemist.nl

Krystkuier - Puzzeltocht

Van vrijdag **24 december** tot en met donderdag **30 december** wordt er een **krystkuier - puzzeltocht** georganiseerd. Dat betekent dat er op **11 locaties** door het dorp QR-codes te vinden zijn. Zoek de codes en laat je verrassen, door de code te scannen en los de puzzel op! Dit kan je doen met je gezin, alleen of met z'n tweeën. We beloven je een inspirerende activiteit in deze kerstdagen of daarna.
Start: Andreaskerk
Einde: Andreaskerk
Meenemen: Mobiel met QR-code scanner en internet + pen.
Wanneer: Op ieder moment van vrijdag **24 december** t/m donderdag **30 december**
Wie: Alle leeftijden.
 Het is niet verplicht om je aan te melden. Natuurlijk gelden hierbij ook de huidige coronamaatregelen. Vragen? Stel ze aan Tsjikke Bloem.
 Groeten van het Krystkuier-team.

De collecte zondag 19 december 2021 is bestemd voor de diaconie en eigen kerk.

De diaconie gelden worden ingezet voor incidentele hulpaanvragen. Overige donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:
 - via bankoverschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
 - via de collectebussen bij de Spar of bij Slagerij Wagenaar
 - via de Scipio App PKN Garyp

Om privacy redenen worden persoonlijke gegevens niet op de website vermeld.

De tekst van ... jeugdwerker Tsjikke Bloem



*Toch staat in stille
 pracht de ster van
 Gods genade aan 't
 einde van de nacht.*
Lied 445:3

Ik voel dat we allemaal een beetje moe zijn, niet precies weten waar we aan toe zijn, het heen en weer schuiven van de maatregelen, hoe komt het met Kerst?
 Jozef en Maria, hadden misschien wel datzelfde gevoel. Niet precies weten waar ze naar toe gingen, waar ze moeten overnachten. En toch gaven ze zich over aan wat er van hen gevraagd werd en gingen op weg. Met het verlangen naar hun zoon, zoals wij dat ook verlangen. Naar Jezus, Hij die ons redt.

Koffiedrinken na de dienst:

Zolang we het koffiedrinken na de dienst veilig kunnen organiseren gaan we hier mee door. Met de koster hebben we afgesproken dat dit voortaan niet meer in de hal plaatsvindt maar in de grote zaal. Er zijn daar meer mogelijkheden om kleine groepjes op 1,5 meter afstand te maken en bovendien is de zaal behaaglijker en sneller warm dan de hal. De komende zondagen is er dus koffiedrinken in de grote zaal. **Op eerste kerstdag is er geen koffiedrinken.** Op zondag 26 december (tweede kerstdag) wel.



Efkes Byprate

Kofjemoarn mei Krystlunch

Wat was het goed en gezellig op de Kofjemoarn-mei-Krystlunch, afgelopen donderdag! De grote zaal was door Hendrika mooi in kerst-sfeer gebracht, en terwijl op de achtergrond zacht de kerstmuziek klonk, serveerde zij samen met Lourens koffie en thee met wat lekkers.

Daarna hebben we met elkaar geluisterd naar verschillende kerstliederen, en daar over doorgepraat. 't Was nacht in Bethlehems dreven riep veel mooie oude herinneringen op, het Stille Nacht klonk zowel in het Nederlands als in het Russisch. We ontdekten dat veel Kerstliederen niet alleen het wonder van Kerst bezingen, maar ook al vooruitwijzen naar Pasen. zoals één van de nieuwere liederen het bezingt: Het zonlicht van Pasen wint bij de Kribbe al aan kracht!

Na een heerlijke en overvloedige lunch, verzorgd door Aan, Klasien en Anke sloten we af met het gezamenlijk gezongen Ere zij God. D anikbaar en voldaan kijken we terug op deze bijzondere kofjemoarn.



Bij de kerststal staat een melkbus. Hierin kunt u een gift doen voor het aanloophuis in Leeuwarden.

Alvast Bedankt! namens de

Bernetsjerke

Snein 4e adfintssnein ha wy wer bernetsjerke. Dizze kear begjinne wy yn tsjerke en geane letter nei ús eigen romte.

De 4e adfintskears wurdt oanstutsen troch Ilze en Fearle Jongsma.

De lieding fan de bernetsjerke: Ans, Romke Jan en Annyk.



Agenda koster

De laatste tijd gebeurt het regelmatig dat de agenda van de koster (op de bar in de hal) niet klopt met de activiteiten die er plaatsvinden in de zalen achter de Andreastsjerke.

Daardoor is het plannen van de vrijwillige koster heel lastig. Dan staat er koffie en thee klaar en komt er niemand, of er is geen koster aanwezig terwijl er wel een activiteit is.

Wil een ieder die een activiteit organiseert of annuleert dit doorgeven aan de koster door de activiteit **in de agenda van de koster te schrijven of door te strepen en dit ook op de mail te zetten** naar: koster@pkngaryp.nl met de naam van de contactpersoon en het telefoonnummer?

Alvast heel hartelijk dank voor de medewerking!

Kerstdienst

Wat zagen we ernaar uit: de twee kerstdiensten, met zo de mogelijkheid voor maximaal 240 bezoekers in de diensten. Coronaproof: op gepaste afstand, goed geventileerd, niet teveel zingen, opga-ve vooraf... en zo: Samen kerst vieren! Met natuurlijk ook voor ieder die niet kan, of eigenlijk nog niet durft of wil komen, de mogelijkheid van de livestream om thuis met ons mee te vieren. Maar vanwege de verlenging van de avond-lockdown, in combinatie met de ook in ons dorp toch hoog oplopende coronabesmettingscijfers, hebben we anders moeten besluiten.

De kerstdienst zal een **Livestream-viering** worden, die wordt uitgezonden vanuit de Petrus-tsjerke. Een compliment aan de krystnacht-commissie, die hiermee opnieuw een alternatief heeft gevonden, nadat eerder al het kerstspel moest worden afgelast. "Kerstfeest, lekker ouderwets?!" - blijft het thema. Aanvang van de dienst 22.00 uur, de livestream gaat ca. 15 minuten eerder open. Alleen de medewerkers en wie echt geen livestream mogelijkheid heeft, kunnen in de kerk aanwezig zijn. We hopen dat we op deze wijze, veilig en tóch verbonden, met zeer velen in de kerstdienst de geboorte van onze Heiland vieren mogen!

