



Efkes Byprate

Krystedysje

Liturgie 24 december

Voorganger: ds. Jacolien de Lange
Beameraar: Mathilde vd Zee

Kerstnachtviering

Petruskerk, Garyp 22.00 uur
 Livestreamdienst

Mary did you know - Joy to the world - Nu daagt het in het oosten - o kom, o kom, Immanuël

Bemoediging en groet

Komt allen tezamen

Gebed

Komt, verwondert U hier mensen

Schriftlezing: Jesaja 9: 1-6

Daar is uit 's werelds duistre wolken

Schriftlezing: Lucas 2: 1-7

Silent Night

Schriftlezing: Lucas 2: 8-12

De herdertjes lagen bij nachte

Schriftlezing: Lucas 2: 13-14

Hoor d'englen zingen d'eer

Schriftlezing: Lucas 2: 15- 20

Go, tell it on the mountain

Verkondiging: **Lekker ouderwets – kerstfeest?**

Midden in de winternacht

Gedicht

Gebed

Collectemededeling

Slotlied

Zegen

Om privacy redenen worden persoonlijke gegevens niet op de website vermeld.

Collecte

Het Aanloophuis Leeuwarden staat klaar voor iedereen, die hulp en aandacht nodig heeft. Het biedt een veilige plek, met warmte en rust voor mensen die weinig sociale contacten hebben, soms op straat leven en/of met psychische problemen kampen. Het Aanloophuis is elk weekend geopend. Meer dan 100 vrijwilligers en een coördinator runnen het Aanloophuis. Een groot aantal kerken in Leeuwarden maakt dit al sinds 1983 mogelijk.

Krystkuier - Puzzeltocht

Van vrijdag **24 december** tot en met donderdag **30 december** wordt er een **krystkuier - puzzeltocht** georganiseerd. Dat betekent dat er op **11 locaties** door het dorp QR-codes te vinden zijn. Zoek de codes en laat je verrassen, door de code te scannen en los de puzzel op! Dit kan je doen met je gezin, alleen of met z'n tweeën. We beloven je een inspirerende activiteit in deze kerstdagen of daarna. **Start:** Andreaskerk, QR-code achter het raam.

Einde: Andreaskerk

Meenemen: Mobiel met QR-code scanner en internet + pen.

Wanneer: Op ieder moment van vrijdag **24 december** t/m donderdag **30 december**

Wie: Alle leeftijden.

Het is niet verplicht om je aan te melden. Natuurlijk gelden hierbij ook de huidige coronamaatregelen.

Vragen? Stel ze aan Tsjikke Bloem.

Groeten van het Krystkuier-team.



Uw bijdrage wordt o.a. gebruikt om de kosten van consumpties betaalbaar te houden voor de gasten en hen af en toe een gratis maaltijd te kunnen bieden.

Deze collecte wordt 'warm' bij u aanbevolen.



De tekst van ...

dominee

Jacolien de Lange



“Lof aan U, die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft, Gij die ons geworden zijt

taal en teken in de tijd, al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf, dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn. Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!”

Met kerst is het 'Hoor, de engelen zingen d'eer' een van de meest geliefde liederen. Het geeft zo'n prachtig sfeerplaatje van het hemels engelenkoor dat zingt van vrede, en de melodie blijft zo heerlijk hangen. Je zingt 'm zo maar gedachteloos mee...

Maar als je met aandacht dit kerstlied zingt, ontdek je dat het een kerst-èn-Paaslied ineen in. Dat kan ook niet anders, want de echte waarde van Kerst – dat het Kind van Bethlehem de Messias is, de redder die de wereld verzoenen zal met God – dát blijkt pas met Pasen. Jezus is niet geboren om als schattig baby'tje te vertroetelen. Hij heeft Zijn hemelse glorie, alles waar Hij recht op heeft in zijn Godheid, als een mantel uitgetrokken – om alle menselijke schuld te dragen aan het kruis. Dáárom lag Hij in de kribbe. Om die weg te kunnen gaan. De opstanding op de Paasmorgen, waarmee de overwinning op het kwaad en de dood volkomen is, dát is de Koningsclaim van Jezus. Hij is Heer! En dáárom loven we dit Kind, samen met de engelen, in Bethlehem. Niet omdat Hij een vluchtelingenkind is, of om Zijn kwetsbaarheid, of om het mooie verhaal. Maar omdat Hij óns nieuwgeboren laat worden. Geen zonde, geen dood kan dat veranderen. In Christus zijn wij ongerept en rein – kind van God. Laten we Hem, die eeuwig leeft, dan uit volle borst loven!

Renovatie pastorie

Nadat de renovatie van de pastorie in de zomer van dit jaar al besproken is in de kerkenraad, zijn de definitieve plannen deze week aan de kerkenraad voorgelegd en goedgekeurd. Enkele maanden geleden is door Bouwkundigburo Hulleman een opname van de technische staat gemaakt. De laatste grote renovatie van de pastorie was in de beginjaren tachtig. In 2013 is er een uitbouw gerealiseerd. De technische staat qua constructie was goed. Verder waren er veel aanmerkingen. De klusgroep van onze kerk heeft met man en macht gewerkt aan een aantal sloopwerkzaamheden, waardoor er goed inzicht is gekomen wat er moet gebeuren. Hierdoor heeft de klusgroep ons veel geld bespaard. Renovatie en verduurzaming gaan hand in hand. Er wordt ook aan de benodigde geluidsisolatie gewerkt. De technische plannen zijn opgemaakt door Sjoerd Wagenaar, Hilbrand Pander en Rienk Sibma. Sjoerd heeft vervolgens de plannen uitgewerkt in technische bestekken. Er worden twee bestekken uitgebracht. Eén voor de kozijnen/ramen/deuren en één voor het overige. De plannen om de pastorie 'groen' en gasvrij te maken zijn gecoördineerd door Lourens Hengst. We proberen alvast de subsidie veilig te stellen en begin 2022 de plannen verder uit te werken en aan de kerkenraad voor te leggen om te beslissen of dit aan de renovatie kan worden toegevoegd. Alle ons bekende aannemers/klussenbedrijven in Garyp zijn door de kerkrentmeesters gevraagd of ze tijd hebben voor uitvoer van de renovatie en of ze een prijsopgave willen doen. De bedrijven die positief hebben gereageerd hebben de bestekken ontvangen. We hopen uiterlijk op 21 januari 2022 de prijsopgaven te ontvangen. Nadat er is gegund, worden de werkzaamheden in februari gestart en moeten in juli 2022 klaar zijn.



We hopen dat dominee Jacolien en Joke in augustus kunnen verhuizen naar de 'nieuwe' pastorie. In het stadium dat aannemers nog hun prijs moeten geven, worden begrotingscijfers van de pastorie nog even vertrouwelijk gehouden. Voor het onderdeel vergroening van de pastorie en het vernieuwen van tuin en oprit wordt bij de Actie Kerkbalans 2022 speciaal aandacht gevraagd.

Liturgie 1e kerstdag

Voorganger: ds. Jacolien de Lange

Organist: Ineke Kooistra

Cornettist: Geanne de Haan

Eufoniumspeler: Harmen-Thomas de Haan

Welkom & mededelingen

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aansteken van de Kerstkaars

Gedichtje

Zingen, 486: 1 en 2

Gebed

Sela - Psalm 98

Woord van genade

Zingen, Lied 487

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing, Micha 5: 1-4a

Zingen, Lied 498:1

Schriftlezing, Lucas 2:1-12

Luistermuziek: "Little Prayer"

Schriftlezing, Lucas 2: 13-20

Zingen, Lied 477: 1

Verkondiging: "**Jezus is geboren!**"

Muzikaal intermezzo

Kinderen zingen: *Luid klokjes klingelingeling*

Pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden

Wij bidden in de stilte....

Onze Vader

Collecte

Slotlied, Lied 481: 1 en 3

Wegzending en zegen

Beantwoord met: "*Ere zij God*"

Nieuwe beperkingen

Sinds 19 december zitten wij in een nog strengere lockdown. Dit heeft ook beperkingen voor de kerk. Konden wij tot voor kort nog 150 mensen bergen naast de mensen die meewerkten in de dienst, is dit nu verlaagd tot 50 mensen. Dit betekent dat wij de mensen vragen om zoveel mogelijk de diensten digitaal te volgen. Er zijn nog steeds mensen die de dienst moeilijk digitaal kunnen volgen en zij zijn ook meer dan welkom om de dienst bij te wonen. Laten wij hopen en bidden dat wij weer snel als kerk fysiek bij elkaar mogen komen.

Begroting 2022

De (reguliere) begroting over 2022 is deze week door de kerkenraad vastgesteld. De begroting kent enkele wijzigingen opzichte van vorige jaren. Er is een extra bedrag opgenomen voor 'vorming en toerusting'. Dit bedrag is € 4000,-- en komt voor de helft voor rekening van de diaconie en de helft voor rekening van de kerk. Verder hebben we € 2000,-- gereserveerd voor een bijdrage aan het jeugdwerk, voor verbouw van de jeugdzolder. Het tarief van Tsjerkeweagen gaat van € 12,50 naar € 15,-- per jaar. De tarieven van de livestream blijven ongewijzigd. We zien de kosten van automatisering wat oplopen. Zowel het predikantenteam als de wijkteams gaan werken met 'scipio'. Dit is ons CRM-systeem (uitgebreide ledenadministratie). U merkt daar niet zoveel van, maar het is voor dominee, kerkelijk werkers en pastoraal medewerkers erg handig in gebruik. Ook zijn de extra kosten van de communicatiecommissie voor een speciale 'app' in de kosten meegenomen, alsmede modernisering van de beamerpresentatie. Het jaarthema van de kerk is 'Van U is de toekomst'. We hopen met deze begroting hieraan mee te dragen. Op maandagmiddag 27 december 2021 om 16:30 uur is er een bijeenkomst in de kerkenraadskamer (Andreaskerk) waar de begroting ter inzage ligt en u uitleg kunt krijgen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Liturgie 2e kerstdag

Voorganger: kerkelijk werker Wia Marinus

Organist: Auke van der Merk

Lied voor de dienst, Lied 476: 1 en 3

Welkom en mededelingen

Intochtslied Lied 478: 1 en 4

Votum en Groet

Gebed

Lezing, Jesaja: 43 vers 1-5a

Luisterlied: *Herders in het veld*

2e Lezing: Lucas 2 vers 15-21

Zingen lied 483:1

Overdenking

Lied 473:1 en 3

Pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbede, afgesloten met het Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Luisterlied: *God van licht*

Zegenbede