



Voorganger: ds. Jacolien de Lange
Organist: Ineke Kooistra

Oudjaarsdienst 31 december 15.30 Petrustersjerke

Welkom
Aanvangslied: Psalm 90a:1 en 3
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen, Psalm 90a: 4 en 6
Gebed van verootmoediging en schuldbelijdenis:
Leefregel: - een spiegel van dankbaarheid.
Zingen, Lied 481: 1 en 3
Gebed om de Heilige Geest
Lezing: Psalm 90
Zingen, Lied 263: 2 en 3
Preek: **bevestig het werk...**
Gebed om zegen
Geloofsbelijdenis - beantwoord met Psalm 81: 1
Pastorale mededeling
Gebeden
Collecte
Slotlied, Lied 245 : 1 en 3 Zegen: - beantwoord met lied 415: 3 - amen, amen, amen, dat wij...

Liturgie 2 januari

Voorganger: ds. E. A. van Gulik
Organiste: Anne de Vries

Woord van welkom
Lied 72: 1,3 en 6
Stilte, bemoediging en groet
Gebed
Woord van genade
Lied 885: 1 en 2
Opdracht
Gebed om de heilige Geest
Bijbellezing, Matheüs 2: 1-12
Lied via YouTube
Verkondiging: **Waar is de pasgeboren koning?**
Luisterlied, via YouTube
Dankgebed en voorbeden
Lied 654: 1 en 5
Zegen

Om privacy redenen worden persoonlijke gegevens niet op de website vermeld.

Liturgie Nieuwjaarsdag
Voorganger: Jacolien de Lange
Organist: Jan van der Wal

Voor de dienst Lied 847
Welkom
Aanvangslied, Psalm 100: 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen, Lied 221: 1 en 3
Gebed om ontferming
Zingen, Lied 487: 1 en 3
Gebed om de Heilige Geest
Lezing: Psalm 121
Zingen, Lied 847: 1 en 3
Preek: **"onze hulp is..."**
Zingen, Psalm 121: 1, 2, 3 en 4 - Ik sla mijn ogen op...
Pastorale mededeling
Gebeden
Collecte
Slotlied, Lied 512: 1, 5 en 7
Zegen, beantwoord met lied 425 - vervuld van Uw zegen

Oan alle bern fan groep 7, 8 en 1 VO

Oankommende snein is der noch **gjin tienertsjinst**. As de maatregels it ta steane dan hoopje wy jimme wer te moetsjen op **snein 6 febrewaris**. En oant sa lang: hâldt moed, bliuw sûn! Rimmer, Nora, Bea, Aly en Anke

Op de rand van het oude jaar, ga je vaak knopen tellen en natuurlijk ontkom je niet aan het spook corona, aan de vaak lege kerken waar maar half gezongen kon worden en aan allen die ons ontvallen zijn. Echter, er zijn ook grote zegeningen te tellen! Wat zijn wij dankbaar met een predikant en twee kerkelijk werkers, een bijna voltallige kerkenraad en de grote groep vrijwilligers die op zo veel fronten letterlijk en figuurlijk haar steentje bijdraagt om een bloeiende gemeente te zijn in Garyp. Laten wij bidden dat de Heer ons als kerk ook wil zegenen dit komende jaar. Er gaat wat betreft het gedenken wel iets veranderen in het nieuwe jaar, maar het gaat te ver om dit in Efkes byprate te zetten. U kunt hier over alles lezen in Tsjerkeweagen. Wij als kerkenraad wensen u een goed uiteinde toe en een nog beter begin.

Psalm 103

2021, een jaar met dingen die mooi waren, hoogtepunten, maar misschien ook een tijd van verlies. Aan de ene kant kun je dankbaar zijn voor zoveel wat er was, aan de andere kant kan oudjaar je wat weemoedig maken. Het mooie is dat de 103e psalm ook al deze dingen in zich heeft. Een heel passende psalm dus voor dit oude jaar! Maar er spreekt ook vertrouwen uit en dus ook een heel passende psalm voor het nieuwe jaar. De dichter telt zijn zegeningen, en geeft de HEER eer. Tegelijk weet hij: een mens - zijn dagen zijn als gras, hij is als een bloem die zo afbreekt. En toch is deze psalm niet een voorzichtig overdenken. Nee! Het is juist een krachtig loflied op Gods goedheid en genade. Zullen we het jaar af te sluiten door te zeggen: prijs de HEER, mijn ziel! Dat is de basis in het hele lied: **'prijs de HEER, mijn ziel!'** Hij begint ermee, en hij eindigt ermee. De Heer is genadig en is groot in Zijn trouw. Zó is de God van Israël. Een God van liefde en genade. Een God die zich in liefde verbindt aan mensen. Is dat geen diepe reden om Hem te eren en te danken aan het einde van het jaar? Vers 11: *'Zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn trouw voor wie hem vrezet'*. Zo hoog de hemel boven de aarde, dat is écht hoog, zó groot is zijn trouw En daarom: zouden we Hem niet danken en prijzen en eren aan het einde van dit jaar? Om wat Hij gaf, maar nog veel meer: om wie Hij is. Een God van liefde en genade! De dichter begint ermee **"prijs de HEER, mijn ziel"** en hij eindigt zijn lied er ook mee. Wij mogen hetzelfde doen: dit jaar ermee afsluiten, en het nieuwe jaar ermee beginnen, Hem zij de lof in eeuwigheid.

vrije week ds. Jacolien

Na een drukke, emotionele, en toch ook mooie en warme kerst en nieuwjaarsperiode is het goed om even gas terug te nemen. Om die reden ben ik van 1 tm 9 januari vrij. Dat houdt dus ook een wijziging van het preekrooster in: op 9 januari zal niet ik, maar onze jeugdwerkster Tsjikke Bloem voorgaan in de eredienst. Vanaf 10 januari hoop ik - dan inmiddels ook veilig geboosterd - weer met volle energie in de gemeente te kunnen staan. Met een hartelijke groet, ds. Jacolien.