

Liturgie 27 februari

Voorganger: ds. Jacolien de Lange

Organist: Lummie Cordes

Doopdienst

Welkom en Mededelingen

Inleiding op de dienst

Stil gebed

Aanvangslied, ELB 218: 1 en 2

– *Samen in de Naam van Jezus*

Bemoediging en groet

Zingen, ELB 218: 3 – *Prijst de Heer...*

Leefregel, Mat 22:37-42

Zingen, Psalm 105: 2 en 3

Gebed

Zingen, Lied 354: 1, 3 en 4 –

Jouw leven staat aan het begin

Zingen, Lied 347: 1 en 2 – *Here Jezus, wij zijn nu...*

Presentatie van de dopeling

Bediening van de doop

Wij luisteren naar: *De rivier*

Gebed bij de opening van het

Woord

kinderen naar de kindernevendienst

Lezing, Marcus 1: 35-38

Zingen, Psalm 25: 2

Preek

Luisterlied: *"Heer ik kom tot U"*

Pastorale mededelingen

Gebeden

Aandacht voor de Collecte

Slotlied, Liet 704: 1 en 3 – *No tankje allegear...*

Zegen

Werelddiaconaat

De collecte deze zondag is bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd.

Kerk in Actie - **Oeganda**
(Goed boeren in een lastig klimaat)

Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen.



De tekst van...

dominee

Jacolien de Lange



"Bekeer u"

(meditatie)

"Gedenk, mens, dat gij stof zijt, en tot stof zult wederkeren." Deze woorden horen bij de Aswoensdag. Woorden, die elke vorm van grootheidswaan bij ons mensen willen wegnemen. We zijn stof, as. Vergankelijke mensen die ten opzichte van de Eeuwige, gezegend zij Zijn Naam, niets te zeggen hebben. Grote dromen over royale huizen, fantastische carrières of uitgebreide machtssferen: ze passen ons mensen niet. Op Aswoensdag wordt iedere gelovige, van de bijstandsvader uit Garyp tot de president van Rusland, opgeroepen om zich te bekeren. Wég van je eigen ego, wég van de wil om baas te zijn. Draai je om, volg de Koning, volg Jezus.

Bekering: dat is het erkennen van het kwaad in je eigen hart. Kwaad in gedachten, in woorden, in daden. Alles waarmee Gods Koningschap over de wereld en jouw eigen leven wordt ontkent. Alles waarmee je je mede-mens, je naaste overheerst, kwetst of te kort doet: opruimen die handel. Ga met de bezem van Gods woord door je hart en leven, veeg alle kruimels van ongerechtigheid er uit. Leg ze aan de voet van het Kruis. Alleen dán kan er vrede komen. In je hart, in je leven, in de wereld. Bekeer u. Geloof het Evangelie. Die oproep klinkt op Aswoensdag. Laat je met God verzoenen, leef in vrede met Hem. En laat je door de Heer verzoenen met je naaste. Dan zal er vrede zijn – op aarde én in de hemel!

Aswoensdag



Van harte welkom in de Aswoensdag-versper, om 19.30 uur in de Petrustsjerke! De Aswoensdag is de start van de veertigdagentijd, de voorbereidingsweken naar Pasen waarin de oproep tot bekering en geloof klinkt. In deze sobere viering kan wie dat wil, een as-kruisje op het voorhoofd ontvangen als teken van berouw en (hernieuwde) gerichtheid op de Heer.

Bidden en vasten om vrede

Nu in deze week dreigende oorlogstaal is omgeslagen in oorlogsgeweld in de Oekraïne, wordt wereldwijd opgeroepen tot een dag van gebed en vasten voor vrede. Specifiek op de Aswoensdag omdat dit vanouds een dag van vasten, gebed, en de oproep tot bekeering is.

Vasten: dat is jezelf voor een bepaalde periode ontszeggen van voedsel, om door het gemis dat je voelt bewuster te worden van je eigen afhankelijkheid van God. Om vervolgens je hart, ziel en verstand op Hem te richten. Want vasten is geen doel-op-zichzelf, maar een manier om je gebed te verdiepen. Vasten is ook een teken van berouw. De erkenning dat ons eigen leven niet aan Gods maatstaf voldoet. Wie oprecht wil vasten en bidden om vrede – in de Oekraïne, in Israël, in Libanon of in welke brandhaard van de wereld ook – zal moeten beginnen met de erkenning van en het berouw over de onvrede in eigen hart.

Onvrede met onszelf en ons eigen leven, onze naaste en de wereld waarin wij leven, ten diepste ook: onvrede met God. Biddend en vastend mogen wij de Heer vragen om verzoening en vrede – door Christus onze Heer, de Vrededorst die kan gebieden de vrede op aarde én in onze ziel. Laat dat ons gebed zijn: dat alle volken tot Hem vlieden, dat al wat ademt voor Hem kniel! (gez. 26:4)

De Protestantse gemeente Burgum organiseert in het kader van hun jaarprogramma "Blik op de toekomst" binnenkort een avond op het gebied van ZINgeving met als thema "Levensende en palliatieve zorg."

Gastspreker is ds. Aart Veldhuizen, predikant en geestelijk verzorger (Patyna).

Datum: woensdag 2 maart 2022

*Plaats: De Ikker, Bulthuis-
singel 7 Burgum*

*Aanvang: is gewijzigd naar
20.00 uur!*

Toegang is gratis, alle belangstellenden (ook vanuit andere gemeenten) zijn van harte welkom.

Leef en laten leven!



Uitnodiging voor de jeugdendienst van 6 maart om 10:00 uur. Voor de dienst is er koffiedrinken.

De dienst wordt voorbereid door: Ilze, Talitha, Anneke, Arjen, Sietse, Annie & Tsjikke.

Samen hebben wij al veel plezier in de voorbereidingen en we hopen er met z'n allen een vrolijke en opbouwende dienst van te maken.

Tijdens de dienst zal het verhaal van Jona centraal staan, maar meer kunnen we nog niet verklappen!