

Liturgie 6 maart

Voorganger: Tsjikke Martsje Bloem

Jeugddienst

10.00 uur Andrestsjerke

Voor de dienst luisteren we naar liederen die over Jona gaan. Jona die wegvucht voor God.

Welkom + Mededelingen
Lied 218 - *Dank u voor deze nieuwe morgen*
Bemoediging & Groet
Lied - *Zie de zon, zie de maan*
Gebed
Quiz
Lied - *Jona, Jona*
Verhaal: Elias & Andreas
Lied - *Je hoeft niet bang te zijn*
Overdenking
Lied - *Als je geen liefde hebt voor elkaar*
Aandacht voor de collecte:
'Stichting jarige job'
Aandacht voor de Soos - Anna Houwink
Lied, LB 471 - *Soek allereers die koninkryk van God*
40-dagen project
Dankgebed
Lied - *Ik wens jou*
Zegen
Bij het uitgaan van de kerk luisteren we naar het lied *Adembemend*

Om privacy redenen worden persoonlijke gegevens niet op de website vermeld.



Positief

Woensdagochtend was het even schrikken: twee streepjes op de zelftest. De PCR-test was helaas ook positief. Gelukkig vallen de klachten tot nu toe mee. Nu een aantal dagen isolatie, ik hoop dat ik op Biddag weer kan voorgaan in de eredienst!
Ds. Jacolien de Lange



"Met dankbaarheid kijken we terug op de doopdienst, afgelopen zondag. Nog even nageieten van dit bijzondere moment voor de kleine Anne en haar ouders Gerrit en Tjitske vd Meulen-Sibma"

Leef en laten leven!

Uitnodiging voor **de jeugddienst van 6 maart om 10:00 uur.**

Vanaf 9:30 uur staan de koffie, thee en limonade klaar! De dienst wordt voorbereid door: Ilze, Talitha, Anneke, Arjen, Sietse, Annie & Tsjikke. Samen hebben wij al veel plezier in de voorbereidingen en we hopen er met z'n allen een vrolijke en opbouwende dienst van te maken. Tijdens de dienst zal het verhaal van Jona centraal staan, maar meer kunnen we nog niet verklappen!

Neem je mobiel mee!!

Vanwege de jeugddienst zijn er geen bernetsjerke en tierdienst, maar alle kinderen en jongeren zijn van harte welkom in de dienst!

Welkom!

De tekst van...

kerkelijk werker
Johanna Bloem



De veertigdagentijd.

Jezus is gedoopt door Johannes en de Geest van God daalt op hem neer als een duif. Daarna wordt Jezus meegenomen door de Geest naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. In Matt 4:1-2 staat dat Jezus veertig dagen en nachten vastte. Het is een moeilijke tijd. Deze periode in Jezus' leven staat vaak model voor een tijd in het kerkelijk jaar. De tijd voor Pasen of de veertigdagentijd. Jezus vastte in die periode en Zijn aandacht ging helemaal uit naar Zijn roeping en de relatie met zijn Vader.

In onze veertigdagentijd mogen we Jezus daar een beetje in volgen. Wij kunnen ons niet voorstellen wat Hij precies meemaakte maar we mogen stilstaan bij de kwetsbaarheid van ons leven. Maar niet alleen stilstaan bij onze kwetsbaarheid, ook de kwetsbaarheid van Jezus in die laatste periode van Zijn leven. Deze periode noemen we ook lijdenstijd. We staan stil bij het lijden en sterven van Jezus en proberen te zien wat dit voor ons betekende. Maar we blijven niet stilstaan bij het lijden en sterven want daarna volgt 'Pasen'. Laten we als gemeente in deze veertigdagentijd heel bewust toelevan naar Pasen. Misschien bent u dat al jaren gewend door een vorm van vasten. Dit kan betekenen dat u bewuster omgaat met eten of misschien ontzegt u zich het gebruik van alcohol of neemt u meer tijd om uit de Bijbel te lezen. Maar ook bewuster omgaan met sociale media kan een vorm van vasten zijn. Als we ons oog maar gericht houden op Jezus en goed beseffen wat Hij voor ons heeft gedaan. Deze veertig dagen mogen dagen van inkeer en bezinning zijn.

Collecte Biddag 3 maart

In tegenstelling tot hetgeen vermeld is in Tsjerkeweagen heeft de diaconie besloten **de biddagcollecte te besteden aan de oorlogsslachtoffers uit Oekraïne.**

Het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Voor 44 miljoen Oekraïners dreigen de recente ontwikkelingen uit te lopen op een humanitaire ramp. Hulp is voor ieder van hen van levensbelang. De smenwerken-de hulporganisaties roepen heel Nederland op om samen in actie te komen voor Oekraïne. Hulp is dringend nodig!

De geplande werelddiaconaat collecte voor Bangladesh komt later aan bod. In verband met deze bijzondere biddagcollecte wordt komende maandag een huis aan huis folder verspreid in Garyp.

Buiten de biddagcollecte kan gedurende de gehele maand maart gedoneerd worden voor de oorlogsslachtoffers uit Oekraïne via de bekende kanalen, bank, ScipioApp en collectebus bij de Spar.

Aswoensdag

Een bijzondere vesper, waarvan we dankbaar zijn dat deze – ondanks ziekte van ds. Jacolien – kon doorgaan. De vesper werd verzorgd door de commissie eredienst samen met onze kerkelijk jeugdwerker Tsjikke Bloem, die de toediening van het as-kruisje voor haar rekening nam.



Biddag

Woensdag is het biddag. We bidden om een zegen op gewas en arbeid. Maar wat verwachten we eigenlijk, als we bidden? We luisteren naar 1 Kron. 17: 7-13 en Lucas 11:1-13. Boeiende teksten, waarbij ik als (voorlopig) thema opschrijf: Bidden werkt niet automatisch.

Collecte Jeugdzondag



Het diaconiedeel van deze zondag is bedoeld voor het jeugd-doel **“de Stichting Jarige Job”** Deze stichting wil er zorg voor dragen, dat ieder kind zijn/haar verjaardag kan en mag vieren, ondanks dat er bij hun thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job geeft bij kinderen waar geen geld is een verjaardagbox t.w.v. 35 euro. In deze box zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, voor thuis en op school. We vinden dit heel erg goed passen bij het thema LEEF EN LATEN LEVEN. We gunnen toch alle kinderen met hun verjaardag een cadeau?? Alle kinderen, niet een kind uitgezonderd. Helpen jullie ons? Geven jullie een mooi bedrag? Zodat er weer vele kinderen in Nederland ook een cadeau mogen ontvangen op hun verjaardag!