

## Liturgie 13 maart

**Voorganger:** Jacolien de Lange  
**Organist:** Lummie Cordes

Welkom & Mededelingen  
Aanvangslied, Lied 213: 1, 2, 3 en 4 – *Dit is een morgen...*  
Stil gebed  
Bemoediging en groet  
Zingen, Psalm 27: 1 en 4 (Frysk)  
Gebed van verootmoediging en schuldbelijdenis  
Leefregel, Mat. 22: 36-40  
Lied van genade, Psalm 27: 3 en 7 (Frysk)  
Toelichting op het bloemstuk  
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord  
Moment voor de kinderen  
Berneferske: *Soek allereers die koninkryk van God*  
Schriftlezing, Johannes 12:20-36  
Zingen, Lied 650: 1,2,3 en 6 – *De aarde is vervuld*  
Preek: *“de graankorrel moet sterven”*  
Zingen, Lied 547: 1, 2, en 3 – *Met de boom des levens*  
Gedachtenismoment  
Zingen: *Daar ruist langs de wolken...*  
Dankgebed en voorbeden  
Inzameling van de gaven/  
aandacht voor de collecte  
Slotlied, Lied 425 – *Wy gearn mei Jo segen*  
Zegen

Om privacy redenen worden persoonlijke gegevens niet op de website vermeld.

## Groothuisbezoeken ds. Jacolien

Ivm de corona-besmetting heb ik twee groothuisbezoeken moeten afzeggen. Deze zullen opnieuw worden ingepland. Woon je in wijk 4-5-6, en had je je niet opgegeven omdat de data niet uitkwamen? Meld je bij Corrie Bakker, misschien kan ze je dan alsnog indelen! De alternatieve data zijn: 15 maart, 16 maart en 25 maart.

## Catechisatie Instuif

# WWJD

### What would Jesus do?

Zondag 13 maart  
16:00 t/m 19:00 uur  
Andreastsjerke | 12 t/m 17 jaar

Welkom, ook al heb je 100 vragen, geloof je niet in God of weet je het allemaal nog niet. We gaan op zoek! What would Jesus do? En wat doe jij?

Opgeven niet verplicht.

Alle jongeren tussen de 12 en 17 jaar oud zijn a.s. zondagmiddag welkom! We maken er een gezellige middag van met activiteiten, spellen en gesprekken over het onderwerp: What Would Jesus Do?! En wat doe jij? Vrienden en vriendinnen zijn ook welkom!

## Positief - Vervolg

Na een weekje in isolatie, mocht ik op biddag weer voor gaan. Mijn stem is nog niet optimaal, de energie moet nog even opbouwen. Zondag hoop ik de kerkdienst te leiden en dan volgende week hopelijk weer 'gewoon' aan de slag. Maandag en woensdag hoop ik dus weer 'gewoon' mijn inloopuren te kunnen houden.  
Ds. Jacolien

## Gespreksgroepen

### Maandagavond 14 maart: Jongerengesprekkring

We ontmoeten elkaar bij Sietske Veenje thuis, op de Mr. Lubwei 10. Ben je tussen de 18 en 35, en wil je graag een keertje aansluiten? Meld je even aan bij Wia Marinus of ds. Jacolien. Thema: Bronnen van geloof – *God vinden in de Bijbel*

### Donderdag 17 maart: 18+ gespreksgroep

Wij komen gewoonte-getrouw weer samen bij Gerda thuis, Mr. Lubwei 14. Thema: *Hemel en Hel, wat zegt de Bijbel daar over, en hoe kom je er (niet)?*

## De tekst van...

jeugdwerker  
Tsjikke Bloem



## Biddag voor gewas en arbeid

Mooi om op deze dag stil te staan bij het gene wat niet vanzelfsprekend is. Juist ook in deze tijd van inkeer. Bidden is onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid aan God kenbaar maken. Vragen of hij met ons mee wil gaan, met hem zoeken naar antwoorden, inzichten en wijsheid. Maar wel geloven in zijn belofte, namelijk: Als je bid zal hij je geven, als je klopt aan de deur zal hij opendoen, als je zoekt dan zul je het vinden.  
Halleluja!



## Jeugddienst: Leef en laten leven!

We kijken terug op een mooie, vrolijke en geslaagde jeugddienst. Met z'n allen stonden we stil bij het verhaal van Jona. Tijdens de quiz heeft meer dan de helft van de kerkgangers geleerd dat Jona niet in een walvis zat, maar in een grote vis...altijd goed om te weten. Want de prijs van de quiz was een goudvis met kom en voer! De gelukkige winnaar is: Aron Pander. En ook leuk om te weten, Koning Willem van Oranje is herenigd met zijn vrouw Anna van Egmond. We wensen ze samen een goed leven toe!



**De collecte deze zondag is bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd.**