

Liturgie 16 januari

Voorganger: ds. Jacolien de Lange
Organist: Ineke Kooistra

Welkom en mededelingen
Aanvangslied, Psalm 84: 1, 2, 3
Stil gebed
Bemoediging
Lied 654: 1
en groet
Lied 654: 4
en 2
Lied 654: 4
en 5
Leefregel, Romeinen 12: 9-21
Psalm 1: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing,
Genesis 4: 1-16
Psalm 130: 1 en 2
Schriftlezing, Lucas: 15: 25-32
Lied 377: 1,2,3 en 4
Preek
Luisterlied: *Kom tot de Vader*
Pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied, SOW 185, *Ga nu heen in vrede ...*
Zegen

Inloop. Maandag 17 januari ben ik van 13.30-15.30 uur in de kerk, woensdag moet ik ivm studie-verplichtingen verstek laten gaan. De week erna ben ik op maandagmiddag en woensdag ochtend weer aanwezig. U bent van harte welkom!

Ds. Jacolien de Lange

Kinder- en jeugdwerk

We zien er naar uit om in dit nieuwe jaar alle kinderen en jongeren te ontmoeten, zodat we met elkaar weer toffe dingen mogen doen. We wachten de persconferentie af en laten volgende week weten of alle activiteiten weer van start kunnen gaan. Aankomende zondag is er helaas nog geen bernesjerke. In de volgende EB zal meer informatie verschijnen.

De collecte deze zondag is bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd.

Toerusting voor werkers in de kerk (binnenlands diaconaat)

De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

15 JANUARI 2022
**nationaal
gebed**
voor
vrede
en verbinding

**Zaterdagavond
15 januari** van 20:00 uur tot 21:30 uur wordt landelijk een programma uitgezonden via de livestream

www.nationaalgebed.nl. Aan de vooravond van de **Week van het Gebed** wordt opgeroepen te bidden voor vrede en verbinding. Aanleiding is de toenemende verdeeldheid in families, geloofsgemeenschappen en samenleving. Er vindt o.a. een toenaderingsmoment plaats van enkele personen die erg verschillend staan in de coronacrisis. Ze proberen elkaar te vinden in wat hun bindt om zo een voorbeeld te zijn voor andere christenen om elkaar niet te verliezen. Kijkt u allemaal (via uw computer, chromecast of telefoon) naar www.nationaalgebed.nl Zaterdag 20:00 uur!

Gebedsuur dinsdagavond

Volgende week is het de Week van Gebed. Een mooi moment om eens langs te komen tijdens het gebedsuur op dinsdagavond half acht in de Andreastsjerke. We lezen uit de Bijbel en daarna bidden we samen. De ene bidt, de andere zegt alleen 'Amen', alles is goed. Belangrijk is dat we samen in ons hart bidden. We houden rekening met coronamaatregelen en houden daarom voldoende afstand.



Vanuit onze gemeente hebben ds. Jacolien en een aantal gemeenteleden de afscheidsdienst van ds. Rooze op 13 januari jl. bijgewoond.

I.v.m. de coronamaatregelen waren er een beperkt aantal mensen uitgenodigd. Het afscheid vond plaats vanuit de Hoofdstraatkerk in Hoogeveen.

Via <https://>

[hoofdstraatkerk.pknhoogeveen.nl](https://www.hoofdstraatkerk.pknhoogeveen.nl)

is er de mogelijkheid om de afscheidsdienst alsnog te bekijken en te beluisteren.

U kunt dat doen door rechts op de hoofdpagina van de website onder kopje "kerkdiensten bekijken" op "13-1 Ochtend" te klikken.

Efkes Byprate

14 januari 2022 nr. 95

**De tekst van ...
dominee**

Jacolien de Lange



Ps. 141:2

Laat mijn bidden tot U opstijgen als wierook

Als protestanten zijn wij 'gelovigen van het woord'. Rituelen, symbolen, voorwerpen met een bijzondere rol in de eredienst - wij kennen ze nauwelijks. De doopvont en de avondmaalstafel staan als continue zichtbare herinnering aan Gods genadeverbond in ons midden. We leven immers vanuit de doop, worden steeds gevoed aan de tafel. Het kruis aan de muur herinnert ons aan de prijs, die voor ons leven is betaald, roept op tot bekering én dankzegging. Stilletjes zijn de Paaskaars, de antependia, en de gedachtenishoek er bijgekomen. Maar verder moet het niet gaan, voor velen.... En ook zelf houd ik van de rust en eenvoud van de protestantse eredienst.

En toch... hoewel ik in alle eerlijkheid niet van de geur houd ... af en toe denk ik: zou het niet goed zijn om in de kerk, tijdens dankgebed en voorbede, een beetje wierook te branden? Om onszelf er zichtbaar aan te herinneren dat de gebeden die we uitspreken, niet in het kerkgebouw of tussen mensen blijven hangen - maar opstijgen naar de hemel? Het zou in ieder geval bijbels zijn! Zowel in Psalm 141 als in Openbaring 8 wordt hier over gesproken.

Zoals van wierook zichtbaar de rook-met-zoete-geur opstijgt, zó blijven onze gebeden niet hangen, maar stijgen op naar de hemel. En daar vormen ze voor God een zoete geur, een Hem aangename geur. Want God geniet van ons bidden. Hij wil zó graag dat wij Hem betrekken in onze levens, onze zorg met Hem delen, onze dank aan Hem uitspreken. Er is geen onderwerp voor Hem te onbelangrijk om voor te bidden of te danken. Er is ook geen onderwerp te groot of te ingewikkeld. Laten we als gemeente het gebed niet veronachtzamen, maar er tijd voor reserveren. Alleen of samen, thuis, als gebedsgroep, in de kerkdienst, bij onze bijeenkomsten. Want God wil gebeden zijn!

Om privacy redenen worden persoonlijke gegevens niet op de website vermeld.