



Efkes Byprate

De tekst van...

Gebed

Van zondag 16 tot en met zondag 23 januari 2022 vindt de jaarlijkse 'Week van gebed' plaats. In onze gemeente is er elke dinsdagavond gelegenheid om samen te danken en bidden en daar bent u ook van harte welkom. De 'Week van gebed' wordt al 175 jaar gehouden en dit wereldwijd. In Nederland doen jaarlijks ongeveer 200.000 mensen mee.

Wat heel leuk is dat we hadden afgesproken (binnen het pastorale team) om een stukje toerusting pastoraat te doen en dan met name het gebed te behandelen. Dat was afgelopen maandag. Donderdagmorgen tijdens het koffie-uurtje hebben we ook over het gebed gesproken. Volgens mij heb ik binnen één week nog nooit zoveel over bidden en danken gesproken. Wel heel waardevol om samen te benoemen is dat gebed veel meer is dan alleen handen vouwen en ogen sluiten. Voor de ouderlingen werd nog het boekje 'Kort en krachtig over het GEBED' van Ron van der Spoel benoemd. Dit boekje over het gebed, gaat over de belangrijkste aspecten van bidden, zoals het bidden en vertrouwen, bidden en verhooring, bidden en de Heilige Geest en b.v. luisterend bidden. Ron van der Spoel behandelt hierin 12 verschillende aspecten van bidden. Maandag hebben we in het bijzonder gekeken naar "Bid voor anderen".

Als we bidden, echt bidden zullen we Gods hart aanraken, dan stel je je open en zal ook je eigen hart aangeraakt worden. Gods en jouw hart kloppen dan voor de mensen om je heen.

Van der Spoel zegt hier dat bidden altijd overgaat in voorbede.



kerkelijk werker Johanna Bloem

Let er maar eens op, dit is ook vaak het geval. In de Bijbel wordt dit bidden beschreven als opkomen voor anderen.

Een voorbeeld uit het Oude Testament is als Mozes (Exodus 32) pleit voor de Israëlieten en God smeekt om hen te sparen nadat ze een gouden kalf hebben aanbeden. In het Nieuwe Testament wordt vaak het voorbeeld gebruikt van de vier vrienden die hun maat laten zakken door het dak vlak voor Jezus' voeten. Hun doorzettingsvermogen wordt gezien als een gebed. Voor iemand bidden vraagt van je dat je alles op alles zet om die ander onder de aandacht van God te brengen. Maar hou het dichtbij jezelf. Gebruik woorden die je bekend zijn. Dit hoeft geen hoogdravende theologische taal te zijn. Het belangrijkste is dat het echt gemeend is. Je kunt ook de Psalmen gebruiken. Veel Psalmen kunnen gelezen worden als een gebed. Hier zit blijdschap in maar ook radeloosheid of verdriet. Zoek een Psalm die bij de situatie past.

Donderdagmorgen hebben we het gebedenboekje van Petrus gebruikt, 'U die voor mij uitgaat'. We hebben samen een aantal gebeden gelezen en er met elkaar over gesproken. Hoe we vanuit ons ouderlijk huis wel of niet meekregen om hardop te bidden, hoe onze kleinkinderen zo onbevangen over alles kunnen bidden, dat een Psalm als een gebed kan worden gelezen, dat zingen kan worden gezien als twee keer bidden, er zomaar meer van ons meebidden al één begint met 'Heer wij danken U van harte, voor nooddrift en voor overvloed....

Hier volgt één van de gebruikte gebeden, een loflied.

Liefdevolle God

*Dank U voor woorden op mijn lippen
die ik zingen mag.
Dank U voor de liederen in mijn hart
die ik uiten mag.*

*Ik dank U voor het zingen
dat ik zo graag doe.
Ik dank U dat ik me de woorden kan herinneren
die vallen me zo toe.*

*Dank U dat ik liederen mocht leren,
al was ik misschien nog klein.
Dank U dat die woorden mijn leven zijn meegegaan,
al was mijn geloof soms klein.*

*Ik wil U van harte zingen,
dat doe ik nu zo graag.
Ik wil U loven en prijzen,
mijn zingen is voor U.
Amen.*



Liturgie 23 januari

Voorganger: ds. M.J. Koppe
Organist: Lummie Cordes

Orgelspel
Welkom/mededelingen
Intochtslied, psalm 43: 3 en 4
Stil gebed / votum en groet
Klein Gloria
Gebed van verootmoediging
Zingen, psalm 62: 1 en 5
Wetslezing
Zingen, psalm 119: 13 en 30
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing, Colossenzen 1: 15 - 23
Zingen, gezang 440: 1, 2, 3 en 4
Verkondiging
Zingen, EvB 409: 1 t/m 4, *Ik zie een poort ...*
Dankzegging en voorbeden
Slotlied, EvB 246: 1,2 en 3 *Ik bouw op U ...*
Zegen
Collecte

2022

Actie Kerkebalans



Deze en volgende week worden enveloppen voor de Actie Kerkebalans bezorgd bij alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder. De enveloppe bevat een brief, formulier, antwoordenvolpette en een kleurenbrochure van 8 pagina's met informatie.

Wij vragen u het formulier ingevuld en in de bijgeleverde antwoordenvolpette te deponeren in de blauwe brievenbus bij de Andreastsjerke. Ook kunt u een foto of scan van het formulier per mail versturen naar bijdragen@pkngaryp.nl



Snein is der wer bernetsjerke; De bern begjinne yn tsjerke. Lieding: Harmke Rooda en Hendrik de Boer. Wy hoopje dat de bern wer allegearre komme.

Een graadje minder

We hebben van onze leverancier van energie de nieuwe tarieven doorgekregen. Evenals veel bedrijven en particulieren is de rekening het dubbele van voorheen. Dat heeft ons doen besluiten de kachel in de kerk enkele graden lager te houden. De basiswarmte hebben we teruggebracht van 13 naar 11 graden. De verwarming tijdens erediensten wordt teruggebracht van 18 naar 16 graden. Met trui of jas is het dan nog steeds behaaglijk. We horen zondag graag van u hoe dit is ervaren.



Collecte



De collecte deze zondag is bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd.

De diaconie gelden worden ingezet voor incidentele hulpaanvragen. Overige donatie mogelijkheden voor de wewekelijkse collecten:

- via bankoverschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- via de collectebussen bij de Spar of bij Slagerij Wagenaar
- via de Scipio App PKN Garyp

Jongeresite PKN Garyp

1 d · 🌐

♥ Nog even doorbikkelen! 🌞 Zondag 6 februari gaan we er weer voor! Zin in!! ♥

Als jij te horen hebt gekregen dat je niets waard bent ... ga voor een second opinion. #vraaghetGod

Info pastorie

Op donderdagavond 27 januari om 19:45 is er in de zaal achter Andreaskerk een voorlichtingsbijeenkomst over de renovatie van de pastorie. De kerkrentmeesters leggen u uit wat de aanleiding van de renovatie is en wat er precies gedaan wordt. U bent van harte welkom.



Bidden om vergeving
Bidden voor jezelf
Bidden voor de ander
God loven en prijzen
God danken

Bidden in 5 stappen