



Efkes Byprate



Liturgie 13 februari

Voorganger: ds. Jacolien de Lange

Organist: Ineke Kooistra

Heilig Avondmaal

Welkom

Psalm vd zondag, Ps. 1: 1 en 2
– *Gezegd hij, die in der bozen raad...*

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen, Lied 218: 1, 2, 4 en 5 –
Dank U, voor deze nieuwe morgen

Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging, Johannes 3:14-17

Leefregel, Lied 310 – *Eén is de Heer, de God der goden*

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord
Kinderen naar de bernetsjerke - berneferske

Schriftlezing, Marcus 1: 14-20
Zingen, Lied 531: 1 en 3 – *Jezus die langs het water liep* - Preek

Zingen, Lied 970: 1, 2 en 5 –
Vlammen zijn er vele

Pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden, stil gebed

Collecte

Zingen, Klein Gloria, lied 195

Gebed

Terwijl de tafel wordt gereedgemaakt, luisteren wij naar Lied 400 - *voordat ik kan ontvangen brood en wij*

Slotlied, Psalm 103c: 1, 2 en 3
– *Loof de Koning heel mijn wezen*

Zegen

Groothuisbezoek

Tot en met a.s. zondag kunt u zich nog opgeven voor de Groothuisbezoeken door het formulier in te vullen en bij de Andreastsjerke of bij Corrie Bakker in de brievenbus te doen of u aan te melden via de mail (mailadres staat op de folder). We zien u graag op een van de ochtenden, middagen of avonden.

Incasso kerkelijke bijdrage

Bericht over de incasso van uw kerkelijke bijdrage.

Een groot aantal gemeenteleden heeft de jaarlijkse bijdrage aan de kerk verhoogd. Voor de verhogingen die na de incasso over januari zijn ingeleverd, geldt dat de verhoging nog niet in januari kon worden doorgevoerd. De correctie over januari wordt uitgevoerd bij de incasso over februari. Dat betekent dat de incasso in februari ziet op het maandbedrag van februari en de correctie over januari.

Voorbeeld: Als u met € 60,-- per jaar heeft verhoogd, is dat € 5,--per maand. De € 5,-- van januari wordt dan bij februari geïncasseerd.

De incasso vindt plaats in de derde week van februari.

2022

Actie 
Kerkebalans

Blik op de toekomst

De Protestantse gemeente Burgum organiseert in het kader van hun jaarprogramma "Blik op de toekomst" binnenkort een avond op het gebied van ZINGeving met als thema "Levensende en palliatieve zorg."

Gastspreker is ds. Aart Veldhuizen, predikant en geestelijk verzorger (Patyna).

Datum: woensdag 2 maart 2022

Plaats: De Ikker, Bulthuisingel 7 Burgum

Aanvang: 19.30 uur

Toegang is gratis, alle belangstellenden (ook vanuit andere gemeenten) zijn van harte welkom.

De tekst van...

kerkelijk werker
Johanna Bloem



Avondmaal

Vandaag vieren we weer het avondmaal. Altijd een bijzonder moment als je bedenkt dat je eigenlijk bij God aan tafel zit. Niet zomaar, Hij heeft ons de opdracht gegeven om het avondmaal te vieren. Het avondmaal mag dan ook nooit gewoon of vanzelfsprekend worden. We denken tijdens de viering aan Jezus die Zijn leven voor ons heeft gegeven zodat wij altijd gered zouden zijn. We hoeven alleen maar Gods uitgestoken hand vast te pakken. Dat is voldoende en hiermee aanvaarden we dat we het niet zelf kunnen maar dat we Jezus nodig hebben. Soms hoor je dat je niet mee kunt vieren omdat we te zondig zijn. Avondmaal zou dan voor een klein select gezelschap zijn. Dan zouden we nooit avondmaal kunnen vieren. Het avondmaal is er juist voor ons zondige mensen. Hiermee geef je aan dat je Jezus nodig hebt en het zelf absoluut niet kunt.

Ik geloof dan mijn Verlosser door de dood is heengegaan en op Pasen -God zij glorie- uit het graf is opgestaan. Door het brood – dit is mijn lichaam - door de wijn – dit is mijn bloed - geeft de Vrededorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed. (Evangelische Bundel 289:3)



Het namenbord in de Petrustsjerke is bijgewerkt.

Collecte HA

De collecte deze zondag is bestemd voor de diaconie, 'de Arme kant van Friesland – Budgetmaatje', eigen kerk en eigen jeugd.

Toerusting voor werkers in de kerk

Er is in toenemende mate sprake van problematische schulden. Volgens recent onderzoek zijn één miljoen Nederlanders niet in staat hun maandelijkse rekeningen te betalen en zijn daarnaast ongeveer vijf miljoen Nederlanders niet in staat om onverwachte inkomensdalingen op te vangen. Naar verwachting zal het aantal mensen met problematische schulden als gevolg van de corona-crisis verder stijgen. Deze mensen hebben naast professionele hulpverlening ook behoefte aan concrete aanvullende en morele steun bij hun financiële problemen. Budgetmaatjes, onder andere uit PKN en RK kerken, kunnen deze steun bieden. Uw bijdrage wordt gebruikt voor de coördinatie van het project en voor ondersteuning van de Friese maatjes en is opgezet vanuit de samenwerking van de PKN Classis Fryslân, de Arme Kant Fryslân en Solidair Friesland.

Avondmaal

Waarom ligt er aan het begin van de dienst een afdekkend kleed op de Avondmaalstafel? En waarom worden Brood en Wijn ná de viering weer afgedekt? Die vraag is mij in de afgelopen maanden enkele keren gesteld. Nu wij deze zondag opnieuw gezamenlijk het Heilig Avondmaal mogen vieren, een korte uitleg.

Aan het begin van de kerkdienst zijn Brood en Wijn nog afgedekt: We wéten dat ze onder het laken op ons wachten, maar we zijn er nog niet aan toe. Er moet eerst nog iets gebeuren: we moeten ons voorbereiden. Het Avondmaal wordt altijd gevierd ná de preek.

Dat is niet voor niets: Vanuit de Schrift, en de uitleg daarvan, worden wij voorbereid op de viering van het Heilig Avondmaal. In de traditie van de reformatie is dat een belangrijk gegeven: alleen via het onderwijs uit de schrift komt een mens tot erkenning van zijn eigen zondigheid en wordt de verlossing door Jezus aangezegd. Schriftlezing en preek zijn dus een toeleiding naar de viering van het Heilig Avondmaal.

Pas ná de verkondiging, als wij gehoord hebben dat wij door Gods genade welkom zijn aan de Tafel, wordt de tafel geopend: het laken dat Brood en Wijn bedekte, wordt weggehaald. Het is niet 'zomaar' brood en wijn, dat wij delen. Brood en Wijn vormen een sacrament, een proefbare en tastbare verkondiging van het Evangelie dat Jezus voor ons en om onze zonde is gestorven. Tegelijkertijd is het Avondmaal ook een – letterlijk – voorproefje van de Hemelse maaltijd die voor ons klaarstaat. Wit brood, vanouds: luxe, feestbrood. We vieren feest aan Christus tafel: wij vieren dat we bevrijd zijn, vrijgesproken door het kruis van Christus. Die zoete genade proeven we in de zoete wijn.

Aan het eind van de viering sluiten we de tafel ook weer af. We bedekken Brood en Wijn weer – want we beseffen dat we niet aan de Tafel kunnen blijven zitten, of op onze kerkbank of in onze luie stoel. Zoals je ook thuis de tafel weer afruimt, het brood opbergt, omdat je aan het werk moet gaan. In de oude traditie worden Brood en Wijn ook wel 'viaticum' genoemd. Eten voor onderweg. Een hartversterking om weer een stukje verder te kunnen op de levens- en geloofsweg. Zo ontvangen we aan deze Tafel de energie om weer vérder te gaan, ons leven in. Met nieuwe geloofsmoed, met een nieuw verlangen: Door de Heer zelf gevoed om op de weg van Zijn koninkrijk te gaan.

En als stille wegwijzers staan elke zondag de Broodschaal en de Wijnbeker op de tafel voor in de kerk. Een belofte dat de maaltijd binnenkort wéér gevierd zal worden, Brood en Wijn gebroken, vergoten en gedeeld worden – totdat de dag komt dat de Heer zélf met ons de maaltijd viert!

Renovatie pastorie



Bij de actie Kerkbalans 2022 hebben we de gemeente verzocht een gift te verstrekken voor het gasvrij maken van de pastorie en de inrichting van de tuin en de herbestrating van de oprit.

Tot 10 februari hebben we € 11.260,-- aan giften toegezegd gekregen. Van Kraanbedrijf Sjoerd Hoekstra en Hoveniersbedrijf Elverdink hebben we een toezegging in natura. Zij gaan gratis de voortuin vernieuwen.

Alle gevers hartelijk dank! Een aantal toezeggingen zijn al overgemaakt. De incasso's vinden plaats in de derde week van februari 2022. Bankrekening NL26 RABO 03209 04 105 t.n.v. Protestantse Gemeente Garyp o.v.v. pastorie.

Bernetsjerke

Snein is der bernetsjerke
Wy begjinne yn tsjerke.
Lieding: Saapke, Wytyske, Thy-
men