

22 april 2022

## Efkes Byprate

Nr.109

### Liturgie 24 april

**Voorganger:** Johanna Bloem  
**Organist:** Auke vd Merk

Lied 108: 1 en 2  
Votum/Groet met Klein Gloria  
Kindermoment  
Verootmoedigingsgebed  
Gezang 304: 1, 2 en 3  
Leefregels/Wet  
Gezang 243: 1, 2 en 7  
Gebed opening schrift  
Lied 885: 1 en 2  
Schriftlezingen, Johannes 20: 19-31  
Evang. Bundel 411: 1 en 2  
Overdenking  
Evangelische Bundel 218: 1, 2 en 3  
Geloofsbelijdenis, Evangelische Bundel 289: 1, 2 en 3  
Dankgebed  
Aandacht voor collecte  
Slotlied, Lied 641: 1, 2, 3 en 4  
Zegen

Van 28 april t/m 1 mei is Tsjikke Bloem afwezig.

Bernetsjerke: It is snein in lange tsjinst dus de bern geane fuort nei de bernetsjerke. Alle bern binne wolkom.  
Lieding: Betty en Marco

Kosten €5,00

Voor de jeugd van VO1 t/m VO4

Lasergamen!  
29 april

Opgeven bij  
Saapke Jongsma  
06-21704910

20.00 - 22.00 uur  
Plaats: Andreaskerk

### Tienerdienst 1 mei



Op zondag 1 mei is er weer een tienerdienst op de jeugdzolder! We hopen daar alle tieners van groep 7 en 8 van de basisschool en groep 1 van het VO weer te ontmoeten. De bijeenkomst is extra bijzonder omdat Theo en Jinke de Jong uit Zuid-Afrika bij ons aanwezig zullen zijn. We gaan het hebben over: Vrijheid, gelijkheid en eerlijke kansen. Wat zegt de bijbel daarover en wat doen wij daarmee in ons dagelijkse leven? Maakt het een groot verschil als je wieg in Garyp heeft gestaan of in Zuid-Afrika als we het hebben over eerlijke kansen? We gaan het samen ontdekken. Aan het einde van de dienst sluiten af in de kerkzaal.  
Hartelijke groet van Rimmer, Nora, Bea, Aly en Anke

### Petrustsjerke open

In deze roerige en onzekere tijden hebben veel mensen behoefte aan momenten van rust en bezinning. Vanuit onze gemeente kwam de vraag of het mogelijk is om op bepaalde momenten de Petrustsjerke te openen om een kaarsje te branden en stil te staan bij de oorlog en het leed in Oekraïne en in de rest van de wereld. Vanaf **dinsdag 26 april t/m dinsdag 28 juni** zal **iedere dinsdagavond van 19.00-19.30 uur** de Petrustsjerke open zijn. U kunt daar een kaarsje branden en in alle rust bidden voor en denken aan de slachtoffers van geweld en oorlog. In die periode is er vanaf 19.30 uur in de **Petrustsjerke** het gebruikelijke gebedsuur waar u van harte welkom bent en vrij bij aankunt schuiven.

### De tekst van...

jeugdwerker  
Tsjikke Bloem



**Ho! Stop! Sta eens even stil!**

Je kent het vast wel. Je zit niet lekker in je vel, alles gaat mis en je hebt het gevoel dat je er alleen voor staat. Ditzelfde hadden de Emmaüsgangers, nadat Jezus was gestorven en het graf leeg was. Ze liepen naar een dorpje genaamd Emmaüs, een paar kilometer bij Jeruzalem vandaan. Ze zijn verbaasd, verdrietig en bovenal verward over alles wat er gebeurd is. Jezus ging aan het kruis, Hij is in zijn graf gelegd, en nu is het graf leeg. Ondertussen komt Jezus naast hen lopen. Maar ze zien het niet. Precies zo gaat Jezus bij ons te werk. Als je blik vertroebeld is, dan komt hij naast je lopen, zonder dat je het doorhebt. Wat was een moment waarop jij terugkijkt en je pas later zag dat Jezus naast jou liep, terwijl je dat op dat moment niet zag?

### Collecte

**De collecte deze zondag is bestemd voor de diaconie, eigen kerk en eigen jeugd.**

De diaconie gelden worden ingezet voor incidentele hulp-aanvragen. Overige donatie mogelijkheden voor de wekelijkse collecten:

- via bankoverschrijving naar rek. NL12 RABO 0362 7777 05 van de diaconie
- via de collectebussen bij de Spar
- via de Scipio App PKN Garyp

We zoeken nog vrijwilligers die op de dinsdag van 19.00-19.30 uur de Petrustsjerke willen openen, een zacht muziekje op willen zetten en als gastheer/gastvrouw aanwezig willen zijn. Info en opgave bij: Anke Haanstra [haanstrah@hotmail.com](mailto:haanstrah@hotmail.com) of 06-28130558