

Liturgie 1 mei

Voorganger: Jacolien de Lange
Organist: Simon Schoon

Welkom & Mededelingen
Introductie op de dienst
Aanvangspsalmen 124: 1, 3 en 4
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: "God maakt vrij" – Opw 720 (Youtube)
Aansteken vd Zending
Gebed van verootmoediging en schuldbelijdenis
Woord van genade, Galaten 5: 1, 13-16
Zingen, Gez. 252: 1 en 2
Moment kinderen – Berneferske
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord
Lezing, Jesaja 61: 1-3, 10-11
Zingen, Liet 462 - Syb van der Ploeg (Youtube)
Schriftlezing, Filipenzen 2: 1-11
Zingen, ELB 213 – *Ik wil jou van harte dienen*
Preek: **vrede, vrijheid en gelijke kansen**
Zingen, Lied 1009
Gedicht: "Geef vrijheid door"
Pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
Aandacht voor de collecte
Korte update van Theo en Jinke
Slotlied: "Jesus die oorwinnaar" (Youtube)
Zegen
Het Wilhelmus: 1 en 6

Aanstaande vrijdag 6 mei is er weer (G)iest ek mei. Graag opgeven voor woensdag 4 mei bij Sjoukje Raap 06-51470901 of Eelke Hoekstra 0511-521976.
Zegt het voort.

Tienerdienst

Deze zondag is er weer een tienerdienst op de jeugdzolder! We hopen daar alle tieners van groep 7/8 van de basisschool en groep 1 van het VO weer te ontmoeten. De bijeenkomst is extra bijzonder omdat Theo en Jinke de Jong uit Zuid-Afrika bij ons aanwezig zullen zijn.
We gaan het hebben over: Vrijheid, vrede en eerlijke kansen. Wat zegt de bijbel daarover en wat doen wij daarmee in ons dagelijkse leven? Maakt het een groot verschil als je wieg in Garyp heeft gestaan of in Zuid-Afrika als we het hebben over eerlijke kansen? We gaan het samen ontdekken. Aan het einde van de dienst sluiten we samen af in de kerkzaal. Het tienerteam.

Collecte Zending

Zendingsdienst met als Thema: **vrede, vrijheid en gelijkheid**. De collecte deze zondag is voor het werk van Theo en Jinke. Na de dienst is er uitgebreid gelegenheid om met hen te praten over hun werk in Zuid-Afrika.

Missie en werk van Theo en Jinke

Theo en Jinke bouwen aan een interkerkelijke organisatie in Zuid-Afrika die bekend staat om zijn onvoorwaardelijke liefde voor kinderen en jongeren. Zij worden gedreven door hun geloof in God, de Here Jezus Christus en de Heilige Geest om het goede nieuws te brengen. Na jaren van wachten en hopen op vergunningen en financiële middelen gaan ze in 2023 starten met de bouw van het Light house in Karatara. Het permanente kinder- en jongeren centrum, waar Theo en Jinke zo lang mee bezig zijn geweest om het voor elkaar te krijgen, zal dan eindelijk een feit zijn.



De tekst van...

dominee

Jacolien de Lange



Op 4 mei staan we twee minuten stil bij wat onze vrijheid gekost heeft: duizenden levens, van soldaten en burgers. We staan stil bij wat een dictatuur kost: miljoenen levens, door de waanzin van een dictator als 'onwaardig' bestempeld.

Dit jaar beseffen we, meer dan andere jaren, dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. We zien angstwekkend dichtbij wat de macht van propaganda kan veroorzaken: haat, geweld, vernietiging. En ik vraag me af: is ons land ècht zo anders dan Rusland? Zijn wij zo anders dan de Russen? Als ik in Rusland woonde, hoe zou ik dan de wereld zien?

Hoe dankbaar mogen wij zijn voor onze vrijheid, die we op 5 mei vieren. Voor de democratie in ons land. Nee, ons land is niet perfect. Onze politici niet brandschoon. Politiek Den Haag laat af en toe ons land collectief met schaamrood op de kaken staan. En toch... je moet het maar doen. De regeringsverantwoording dragen, als kamerlid het volk vertegenwoordigen. Met alle kritiek die we kunnen hebben: laten we niet vergeten te bidden voor hen, die ons regeren.

Lied 994: 1 en 4

*"Voor hen die ons regeren,
de hoofden van het land,
bidden wij God de Here
om ootmoed en verstand,
dat zij bewaren hecht en recht
al de getuigenissen
die ons zijn aangezegd.*

*O God, Gij moet regeren
tegen het onverstand:
wij dienen vele heren
tot schade van het land.
Gij zijt genade, uw bevel
doet leven en vergeven,
o God van Israël"*