

20 mei 2022

Efkes Byprate

Nr.113

Liturgie 22 mei

Voorganger: Kerkelijk werker
Wia Marinus
Organist: Anne de Vries-Sibma

Welkom & Mededelingen
Aanvangslied: Lied 212: 1t/m4
Bemoediging en groet
Gebed

Kindernevendienst:
Schilderij van Rembrandt: de
terugkeer van de verloren zoon.
Luisteren lied "Welkom Thuis"
van sela

Schriftlezing: Lucas 15, 11-32
Zingen: Lied 886 1ste couplet
Nederlands 2de couplet Engels
Overdenking

Luisteren lied 885

In memoriam:

Hendrikje Baas-Bangma
Zingen: ELB 191: 1

Pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbede

Afgesloten met het "Onze Va-
der"

Collecte

Slotlied: Lied 425: 1

Zegenbede

Iepening Petrustsjerke

Om't der oan't no ta gjin be-
langstelling is foar de iepening
fan de Petrustsjerke op tiisdei-
tejûns fan 19.00-19.30 oere,
sil de lêste kear dat we de Pe-
trustsjerke iepen hawwe op
tiisdei 31 maaie wêze.

Collecte

De collecte deze zondag is
bestemd voor de diaconie,
eigen kerk en eigen jeugd.
De diaconie gelden worden
ingezet voor incidentele hulp-
aanvragen. Overige donatie
mogelijkheden voor de weke-
lijkse collecten:

- ⊖ via bankoverschrijving
naar rek. NL12 RABO
0362 7777 05 van de
diaconie
- ⊖ via de collectebus bij de
Spar
- ⊖ via de Scipio App PKN
Garyp

De tekst van...

*Dominee Jacolien
de Lange*



Creatief

Daar sta ik dan,
met een pastelkrijtje in de
hand, een klein canvas doek
voor m'n neus. Schilderen is
mijn hobby niet, tekenen viel
met reden vroeg uit mijn vak-
kenpakket. Met een tekenpot-
lood in de hand voel ik me hul-
peloos. Ik krijg gewoon nooit op
papier, wat ik wil. Spelen met
woorden, dat is mijn vak en
mijn liefde.

Maar schilderen, tekenen? Echt
niet!

"Zet maar gewoon die eerste
streken op papier. Laat het
maar gebeuren". Ik hoor de
woorden van de schilderes in
m'n hoofd, pak een blauw krijt-
je, groen, geel, rood ... losse
streken. Ineens ontstaat er iets
op het doek. Zomaar, uit het
niets.

"Zo schiep God de aarde – uit
het niets. En de mens naar zijn
beeld. Iets van Zijn creativiteit
heeft Hij ook in ons gelegd" – is
de reactie van een groepsge-
noot op mijn verwondering. Ik
heb er de verdere dag over na-
gedacht.

's Avonds rijd ik over de brug
bij Burgum. En mag ik genieten
van Gods schilderkunst. De
prachtigste penseelstreken van
licht en kleur op de wolken, de
ondergaande zon. Tegen de
blauwe lucht, de groene natuur,
streken van rood, oranje, geel...
Alsof ik 'n knipoojie krijg van
onze creatieve Schepper. En ik
verwonder me opnieuw...

OPENLUCHTDIENST

Thema: "In evenwicht"

Datum: 19 juni 2022
Locatie: Unicuplein Garyp
Aanvang: 10.30 uur inloop met
11.00 uur dienst



(bij slecht weer: Andreaskerk te Garyp)

Voorganger: Ds. Jacolien de Lange

Met medewerking van:

Chr. Muziekvereniging "Looft den Heer"
o.l.v. Erik v.d. Veen

&

Gospelkoor "The Young Christian Singers"
o.l.v. Wilco Kloosterman

Stoel meenemen






Onze
gedachten
zijn bij de
familie van
Hendrikje Baas-
Bangma