

17 juni 2022

Efkes Byprate

Nr.117

Openluchtdienst

Thema: 'In evenwicht'

19 juni, Unicuplein, Garyp
Aanvang 10.30 uur, inloop met koffie, **11.00 uur dienst**

Bij slecht weer in de Andreas
Voorganger: ds. Jacolien de Lange
Met muzikale medewerking van:
Chr. Muziekvereniging 'Looft den Heer', o.l.v. Erik v.d. Veen en Gospelkoor 'The Young Christian Singers', o.l.v. Wilco Kloosterman

De collecte is voor de onkosten van de dienst, **graag een stoel meenemen.**

Basiscatechese

De eerste drie bijeenkomsten van de basis-catechese zijn geweest.

Onder leiding van Tsjikke hebben de kinderen van groep 8 van de Wrâldpoarte de Andreastsjerke verkend. Daarbij hebben ze allerlei elementen in de kerk ontdekt en er over nagedacht waar die eigenlijk voor zijn. De preekstoel, de doopvont, de knielbank, het kruis op de muur boven de preekstoel...Ondertussen moesten ze ook nog goed luisteren, want organiste Anne speelde tijdens de zoektocht verschillende liedjes, die geraden moesten worden.

De tweede week heeft Cees Blom het één en ander over de geschiedenis van de kerk in Garyp verteld. Er werd meestal aandachtig geluisterd.

Tegelijkertijd zaten sommigen op de stoel te springen van ongeduld. Want ... ze mochten de toren van de Petrustsjerke beklimmen! Een enkeling was nog sneller boven dan onze gids Sjoerd Wagenaar, anderen hielden het na de orgelzolder voor gezien...



De derde vrijdag is ds. Jacolien met de kinderen in gesprek gegaan over doop & belijdenis. Wie worden er gedoopt, en hoe gaat dat dan? We mochten horen dat de doop een nieuw begin is. En dat God belooft dat iedereen bij Hem opnieuw mag beginnen. En dat wie als kind is gedoopt, als volwassene zelf met het uitspreken van de belijdenis Gods uitnodiging mag beantwoorden.

De ochtend met als thema 'Heilig Avondmaal' is vanwege ziekte vervallen. Volgende week is de laatste bijeenkomst. Deze doen we samen met bode Anna Bijlsma. Dan zal het gaan over 'omgaan met dood en rouw'.

De tekst van...

kerkelijk werker
Johanna Bloem



Een boodschap die blijft.

Als we aan iemand vragen die soms of helemaal nooit naar een kerkdienst gaat hoe hij/zij denkt dat een kerkdienst gaat dan krijg je heel uiteenlopende antwoorden. Vaak hoor je woorden als 'saai', 'niet relevant', 'geen aansluiting op het dagelijks leven', 'leuk voor pake en beppe'. Veel minder hoor je: 'Ik kom graag in de kerk' of 'Geen kerkdienst, geen zondag voor mij' of 'Opladen na een week hard werken en stress voelen'. Dat het niet altijd met moeilijke woorden hoeft, geeft dit onderstaande voorbeeld aan. Waarschijnlijk hebt u dit wel eens ergens gelezen.

Een stel vrienden lag 's nachts te slapen op een groot grasveld midden in het bos. Midden in de nacht maakte Jan zijn slapende buurman wakker: "Kijk eens naar al die sterren. Weet jij wat dit betekent?" "Ja, Jan, dan kan ik zeker: het ligt er aan hoe je naar de sterren kijkt. Vanuit theologisch standpunt zie je hoe nietig de mens is in het enorme heelal wat God geschapen heeft met zijn miljarden sterrenstelsels. Vanuit astronomisch perspectief zie je licht wat miljoenen jaren geleden door sterren uitgestraald is die vandaag misschien geeneens meer bestaan. Vanuit een eenvoudig natuurkundig perspectief zou je ook kunnen zeggen dat het nu kwart over drie 's nachts is." Waarop Jan antwoordt: "Dacht je nou slim te zijn of zo? Dat jij die sterren ziet, betekent dat onze tent gestolen is."

Hoe kijk ik als gelovige naar de wereld om mij heen? Hoe kijk ik naar het christelijk geloof? En hoe kan ik, op een goede, directe, levendige en inspirerende manier, verbinding maken tussen de bijbelse boodschap en het dagelijks leven? Vandaag hebben wij een Openluchtdienst en dit is niet omdat onze tent is gestolen maar omdat wij willen laten zien dat een kerkdienst helemaal niet saai is. Dat wij aan een ieder om ons heen willen laten zien hoe het evangelie leeft en wij dat willen uitdragen.

Opgeven voor (G)iest ek mei op 1 juli kan bij Eelke Hoekstra 0511-521975 en Margreet Wijmenga 06-10532530. Graag vóór 29 juni.

alle geslaagden
GEFELICITEERD!

♥ TROTS ♥

alle herkansers
VEEL SUCCES!

★ PAKJEKANS ★

De examens zijn achter de rug. De uitslag is binnen. Wat een spannende tijd. Geslaagd, gezakt of een herkansing, wat is de uitslag geworden? Voor God ben je zeker geslaagd, wat de uitslag ook is. Voor een ieder die geslaagd is **GEFELICITEERD!** En voor wie nog een herkansing komt, **SUCCES!** En voor wie het niet heeft gehaald, stevig balen voor nu, maar ook jullie diploma komt vast, maar dan een jaartje later.

We hebben vanuit PKN gemeente Garyp hopelijk iedereen een roos kunnen aanbieden. Voor het slagen, of ter bemoediging voor herkansing of als troost, dat het dit jaar helaas nog niet is gelukt.

Het kan zijn, dat we toch iemand niet een roos hebben gegeven, (voor degenen die voor de 1e keer examen doen) misschien je vriend of vriendin. Geef het dan alsjeblieft door aan Annie van der Bij, 06 44681656. Zo krijgen wij ook een herkansing!

