



2 juli 2022

Efkes Byprate

Nr.119

Liturgie 3 juli

Voorganger: kw. mw. J. Elzinga uit Grijpskerk
Organist: Bauke Hoekstra

Thema: Zoek de vrede

Welkom en mededelingen
Aanvangslied 280: 1, 4 en 5
Stil gebed, bemoediging & groet
Zingen: ELB 351
Gebed

Leefregel blz 1355 Liedboek
Zingen: Lied 1008 Rechter in het licht verheven
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezen: Matt. 5:1-10 en Jon. 20:19-21
Zingen: Lied ELB 79

Verkondiging: Zoek de vrede
Zingen: Lied 1014 geef vrede door van hand toto hand
Pastorale medelingen
Gedachtenis Ruurdsje Marthe Jansma
Zingen: Gezang 483 = Lied 919 "Gij die alle sterren houdt"
Dankgebed en voorbeden met aansluitend luisterlied en filmpje
Slotlied ELB 270 ga nu heen in vrede
Zegen

Collecte: Kerk in actie

Het diaconiedeel van deze zondag is bedoeld Kerk in Actie (WERELDDIACONAAT) – India (onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst.)

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en

het gezinsinkomen, om zo sa-



men met kinderen en ouders de armoede te doorbreken. Overige deel van de collecte is bestemd voor eigen kerk en eigen jeugd.

De tekst van...

Ds. Jacolien de Lange



"Loof de HEER, mijn ziel" – Psalm 103:2
Het Bijbelse gebed bestaat uit allerlei verschillende kleuren. Om er een paar te noemen: Het (aan)klaaglied, de jammerklacht/uitroep van verdriet, het smeekgebed, de voorbede, de dankzegging en de lofprijzing, de aanbidding. Soms kun je weinig anders over je lippen krijgen dan je onmacht en je boosheid. Soms neemt verdriet je volledig in beslag, is het een enorme opluchting om het uit te jammeren voor God. Wat is het rijk, dat wij een HEER hebben die daarvoor open staat! Het is één van die dingen, die Hem kenmerken. We mogen bij Hem klagen, schreeuwen, huilen ... en Hij luistert. Hij verwelkomt ons dan, geeft ons ruimte, en wil ons troosten. Waar idolen en afgoden vooral vereerd willen worden, is de HEER een liefdevolle Vader die ons met ál onze emoties verwelkomt!
Biddend mogen we Hem vragen om in te grijpen. Alles wat ons te groot is, mogen we bij Hem leggen. We mogen Hem

ook vragen, om de moed om dingen óp te pakken. Een wijze kerkleraar zij ooit: Wie God smeekt, of voorbede doet voor iemand of voor een situatie, moet niet verbaasd staan te kijken als zij zèlf wordt ingeschakeld om het gebed te beantwoorden.

Als wij ervaren hoe de Heer voor ons zorgt, dan is dat reden tot dankbaarheid. Wat zijn er elke dag véle zegeningen, waarvoor wij Hem mogen danken! Licht, lucht, leven, voedsel, liefde, een thuis, de gemeente, Zijn Woord ...

Al deze vormen van gebed hebben te maken met wat wij ervaren en bij God brengen. Het hoort allemaal bij een gezond gebedsleven. Maar boven dit alles uit gaat de lofprijzing en aanbidding. Bij aanbidding gaat niet over wat ik voel, verlang, of hoop. Het vindt zijn kern in de eerbied en de erkenning van de HEER. Om wie Hij is. Om Zijn grootheid, majesteit, heerlijkheid. Omdat Hij is, was, en zijn zal.

Ieder heeft hiervoor zijn eigen taal. Psalmen, opwekkingsliederen. Dansen of schilderen. Stille verwondering of juichende vreugde. Of misschien heeft u nog een andere wijze... neem er de tijd voor. Loof de HEER – want Hij is de lofzang waardig!



Mevrouw Antje Sibma, Greate Buorren 16 -2, is gevallen en heeft haar enkel gebroken. Ze is thuis, maar een kaartje doet vast goed.